

1954

Opgericht in 1939

# „Veluwe Band” 15 jaar

## Feestmars door de stad van populaire padvinders

De Veluwe Band werd vijftien jaar geleden opgericht door het initiatief van de Oosterbeekse Padvinders in samenwerking met Veluwse Verkenners. In vroegere jaren had bijna elke padvinderstroep eigen trommelslagers en hoornblazers. Door samenwerking ontstond de Veluwe-band. Het eerste optreden was tijdens de opening van het Goffert Stadion te Nijmegen. In de bezettingstijd moest ook de band ontbinden, een nauw contact bleef bij de leden bestaan, maar van optreden kwam niets terecht. De materialen werden opgeborgen maar helaas niet meer teruggevonden. Na de bevrijding ontving de band enkele dieptrommen van het Beheers Instituut, deze waren afkomstig van de jeugdstorm. Ook kreeg de band de beschikking over enkele Engelse signaalhoorns. Zo werd met nieuwe moed weer begonnen. Er werd geoefend en in korte tijd kon de band weer optreden. Bij diverse feestelijkheden was de band aanwezig zoals het inhalen van St. Nicolaas, geboorte van Prinses Marijke, inhalen ouden van dagen, de Mijlpaal, de Rode-Kruisoptocht enz.

Ook bij wandelmarsen was de band aanwezig, te Nijmegen de Kaloramars te Oosterbeek de Airbornemars en diverse andere. De Veluwe Band heeft de eer genoten het Lichtfestijn Middachten te openen. Bij het openen van diverse troephuizen in het district was de Band aanwezig en wel in Apeldoorn, Zevenaar, Westervoort, Oosterbeek en hier ter stede.

Traditie getrouw gaat de band met Koninginnedag 's morgens naar Dieren en Veip en een enkele maal naar de Gelderse Toren in Spankeren. Op padvinders-bandconcoursen behaalde de band diverse prijzen. De band is

aangesloten bij de Arnhemse Muziek Federatie. Voorop gesteld gaan de festiviteiten in de padvinderij voor, daarnaast is de band voor elke instantie bereid op te treden. Zaterdag 20 Maart zal het 15-jarig bestaan gevierd worden met een feestavond in het KAB-gebouw. Het ligt in de bedoeling des middags een feestmars door de stad te maken.