



### Het begin van een stam

Na het huwelijk van Lien Menkhorst en Jaap Duisterwinkel in 1958 worden de groepsraden bij hen thuis in Zevenaar gehouden. Vanaf die tijd begint de kwaliteitsverbetering van De Geuzen. Zo wordt gedacht aan het oprichten van een stam, zodat de oudste jongens langer bij de groep betrokken zouden blijven. In hoeverre [deze brief](#) daarop van invloed is geweest, is onbekend. Ter voorbereiding hebben Oûbaas Stigter en hopman Jaap Duisterwinkel een

Op 1 mei 1960 wordt "De Wontolla stam" opgericht. Dat was ook de naam van de stam van de NPV-groep de Zwervers waaruit de Geuzen in 1946 ontstaan zijn. Jaap Duisterwinkel, hij was eerder lid van de Zwervers, heeft deze naam voorgesteld.

half jaar stage gelopen bij de Vikingstam van de Veluwe Verkenners.

Drie assistent-leiders van de groep, zij waren toen in de leeftijd van 19 tot 21 jaar, zullen evenals Jaap Duisterwinkel de eerste voortrekkers worden.

Toon van Essen (AVL), Tim Krooneman (AVL), Huib de Heer (AVL) en Jaap moesten zich op zondagmorgen 1 mei vóór zonsopgang, dus voor 5.00 uur melden in het welpenlokaal van de Rotsblokken. Daar werd hun verteld dat zij, ieder afzonderlijk en in alle stilte, de uitgereikte



Vigilie-vragen moesten overdenken. Daartoe was het verkennerslokaal met behulp van grondzeilen in vier ruimten verdeeld met daarin een patrouilletafel met daarop een brandende kaars en een patrouillekist om op te zitten.

Na ongeveer een uur werden we één voor één geroept om in het welpenlokaal als voortrekker op de Sint Jorisvlag te worden geïnstalleerd. Dat deden oud-groepsleider Oûbaas mr. A. Stigter en Assistent District Commissaris voor Voortrekkers (ADC-VT) Daan Modderman. Na de installatie werd je naam in het boek, waarin in



sierlijke letters de vigilievragen stonden, geschreven en ondertekend door Stigter en Modderman. De "nieuwe" voortrekkers kregen de groene VT-epauletten op hun shirt en rode kousenflossen

Oûbaas van de Wontolla stam wordt Jaap Duisterwinkel, Baas wordt Cor den Besten. Hij



kwam in 1959 van de Veluwe Verkenners bij het leidersteam van De Geuzen. 1988 Oûbaas Stigter, 2<sup>e</sup> van links, op de haven

### [Daan Modderman \(1910 -1991\)](#)



**Steven Scheffers, Frits Hiddink, Alex Nathans, Rudie de Boer en Wouter van Zeijst** waren de volgende voortrekkersgasten. De meesten van hen werden op traditionele VT-manier na een avondwake op de St Jorisvlag door Jaap Duisterwinkel geïnstalleerd.



*Alex Nathans vertelde in maart 2021: "ik heb de Geuzen in 1960 verlaten, toen de beslissing viel om geen lange broek te mogen dragen in de winter.*

*Ter voorbereiding van mijn emigratie naar Israël volgde ik op de UTS de afdeling bouwkunde. Daar leef ik sinds 1962, getrouwd, 4 kinderen 13 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. De situatie voor joden in 1962 in Nederland was niet aantrekkelijk, antisemitisme etc, etc.*

15 mei 1967 Poppe in Anloo (Noordelijk Pinkster Kamp)

De **Wontollastam** organiseert in 1967 haar **eerste "Black Pipe Trail"**.

De Black Pipe Trail is ontstaan naar idee van de Koshare Trail uit Utrecht. **Frits Hiddink** heeft die Trail in 1965 en 1966 samen met **Jan Haring** (die vanuit Utrecht in Arnhem was komen wonen en inmiddels Akela van de horde Presikhaaf was) gelopen. Aangezien men zo'n



activiteit in het district Arnhem niet kende, leek het de Wontollastam een goede stamactiviteit om zo iets ook op te zetten.

*Jan Haring herinnerde zich (juli 2020 ) o.a. het volgende: Het is niet zo verwonderlijk dat in de periode dat ik bij De Geuzen was, er nogal wat contacten waren tussen mijn oude groep in Utrecht en mijn nieuwe in Arnhem. Een van de verbindingen heeft te maken met de foto die ik zag in je samenvatting. Er zit op een gegeven moment een aantal voortrekkers in Schotse kilts aan een bar o.i.d. Ik herken mezelf daar ook bij. Er zitten ook diverse jongens uit Utrecht aan die bar. De kilts die ze dragen zijn gekocht in Schotland.*

*In 1966 ging de De Ruyter van Steveninckstam uit Utrecht met een groep leiding en voortrekkers naar Schotland. Maar eigenlijk moesten er ter wille van de kosten meer mensen mee dan zich hadden gemeld. Ik heb toen vier Arnhemmers zo ver gekregen dat ze ook megingen:*

***Frits Hiddink, Maarten de Jonge, Toon van Essen en Frieda Velthorst.** Daar hebben de laatste twee ook wat intiemere banden gesmeed. Maar de contacten tussen de twee stammen zijn uit die tijd en de Black Pipe Trail is inderdaad ontstaan in navolging van de Kosharetrail uit Utrecht. En inderdaad, de eerste twee heb ik samen met Frits uitgezet.*

De eerste 2 trails zijn georganiseerd door **Maarten de Jonge, Hans van Haarst en Frits Hiddink**. Later zijn daar bij gekomen **Willem de Heer, Sjaak Meijer en Jan de Jong** en nog vele anderen.

*Jan Hylkema beschreef in zijn herinneringen het volgende: Ook was ik vaak aanwezig bij diverse activiteiten van de Wontollastam. Met name bij de organisatie van jaarlijkse Black Pipetrail was iedereen hard nodig: met een deelnemersveld van méér dan 100 lopers.*

*Ik kan mij nog herinneren dat ik samen met Henk Douna de trail 's nachts heb proef gelopen: we werden gedropt en ondanks enkele fouten in de route kwamen we op het eindpunt in Ede aan, waarna het de bedoeling was de trein terug naar Arnhem te nemen. Helaas was het al 2 uur 's nachts geworden en reden er géén treinen meer. Gelukkig konden we terugvallen op Wim de Heer, die ons met het krakkemikkige maar onmisbare bestelbusje kwam oppikken.*

*Ik kan mij van een andere trail nog herinneren dat ik op een "soep-post" werd ingedeeld op de rand van de "onzalige bossen". Het werd al laat en we hadden voor ons gevoel nogal weinig lopers langs waren gekomen, dus liep ik de route een stukje terug om te kijken of er soms iets "mis liep". Bij terugkomst op de post trof ik een chaos: de ketel met soep lag om en de tent die we ernaast hadden opgezet zat hermetisch dicht. Op mijn geroep kwam als antwoord: "zijn ze weg???" Wat bleek: niet de wandelaars maar een groep wilde zwijnen had wel belangstelling getoond voor de soep, tot grote schrik van de anderen die zich daarop in de tent hadden teruggetrokken!*

Ook kan ik mij herinneren met de overkoepelende Peerdeblom-sociëteit dat jaar tussen kerst en nieuwjaar in de sneeuw in een oude (en slecht sluitende) legertent op Terschelling te hebben gekampeerd. Door het gemengde gezelschap konden we de kou kennelijk goed trotseren...



1. De 1e Black Pipe Trail startte en eindigde op de Rotsblokken, bijgaande foto laat het herinneringsvaantje van deze trail zien.
  2. De 2e BPT ging van de Rotsblokken naar Scouting Bennekom.
  3. De 3e startte na een boottocht in de Steeg en ging naar Velp.
- Het organiseren van de **Black Pipe Trail is in 1982 gestopt**

nadat het verboden is geworden om na zonsondergang nog door de bossen te lopen.

### 1967

Jaap Duisterwinkel draagt de stamleiding over aan Cor den Besten. De leden van de stam zorgen er voor dat het groepsblad De Geus gevuld, getypt, afgedrukt en verspreid wordt

### 1971

Stamleden op 1 januari zijn Willem de Heer, Jan de Jong, Jan Baan, Ronald Brinkhuis, Hans Sporrel, Ronald Wijnands, Carl Visscher, Joop van Muilekom, H.de Vries (uit Elst), Jack van Besouw .

### 1972

Bij de jaarlijkse inschrijving van de groep bij de NPV, wordt ook een opgave gedaan van de stamleden. Op 1 januari zijn dat Willem de Heer, Jan de Jong, Joop van Muilekom, Ronald Brinkhuis, Hans Sporrel, Ronald Wijnands, Carl Visscher, H.de Vries (uit Elst), Jack van Besouw en Sven Visscher

### 1989

Zomerkamp 1989 **Wontollastam** in Beieren (Nürnberg , Forchheim, Brühl)  
Deelnemers: 7 stamleden o.a. Ronnie Neuhaus, Jeroen Grooteboer, Ralf, Tedje en .

### 1992

De Wontollastam organiseert op 28 november een groepsactiviteit voor leden, ouders, familie en belangstellenden. Om 12.45 verzamelen op De Rotsblokken. Na de opening wordt een flink aantal nieuwe leden geïnstalleerd bij de Bevers, de Welpen en de Scouts. Daarna start de wandeltocht door het herfstbos met onderweg enkele posten met scoutingtech-nieken.

### 1995

De stam gebruikt sinds begin 1995 dit briefhoofd.



Eind oktober wordt een middag Herfstwandeltocht georganiseerd voor "iedereen" vanaf De Rotsblokken.

Eens per maand is er een "Wontollacafé" van 20.30-24.00 uur in "De Rotsblokken" op de eerste zaterdag van de maand



### 1999

De Wontollastam heeft de eisen vastgesteld m.b.t. de installatie van nieuwe stamleden: truien en T-shirts zullen met het Stam-logo bedrukt worden.



2005



**Wontollastakamp 2005**

Rond de Hemelvaart zijn we met de stam op kamp geweest naar Hasselt in Overijssel.



Van te voren hadden Ido en Sybren heel lang voor ons verborgen gehouden wat de bestemming zou zijn. Via een aantal tips en hints en de uiteindelijke uitnodiging zijn we allemaal aangekomen. Van de 20 leden waren er 17 mee, sommigen maar een dagje maar het gemiddelde aantal was 15.

We kampeerden naast een clubhuis omdat we daar niet binnen mochten slapen.



Net als in De Rotsblokken. Wel mochten we binnen koken, eten, wassen, poepen enz. Op woensdag zijn we aangekomen en hebben we, na de zelfgekookte macaroni, als ondersteuning aan de Hasseltse groep en vooral omdat we het zelf wilden, meegedaan aan een stille tocht naar en met de Dodenherdenking bij het monument voor de gevallen naast de Grote Kerk in Hasselt. Het was anders dan de meeste van



ons gewend waren van t.v. of in Arnhem, maar niet minder indrukwekkend.

Donderdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart. Vandaag zijn we in Zwolle geweest. Op Turfmarkt, die afgesloten was door bewaking (mocht geen eten en drinken meenemen), tralier alle bands op zoals Kressip, Lange Fran

Rowwen Heze. Na een paar uurtjes, soms oorverdovende / leuke, muziek gingen we eten. Bij een plaatselijke chinees hadden we een gereserveerd. Daar aangekomen moesten wachten, wachten en wachten, het was er druk, druk. Maar het eten was lekker.



De volgende stond er excursie gep. Helemaal Wontollastam stijl gingen we een bierbrouwen. Vorig jaar de brouwerij, keer hadden een groot brouwen opgezocht Enschede. Die de Grolsch.

medewerker heeft ons rondgeleid door imhallen, langs miljoenen lege flesje en liters bier afsluiting van de tour mochten we een a biertjes proeven. Na de lunch, in het studenten van Rens, hebben we het bierproeven voortgez cafe De Geus ook in Enschede. Gelukkig ha we BOB in viervoud meegenomen om terug rijden naar het kampeerterrein om weer aan kokkerellen te slaan. Deze keer stond er doperwt en wortels, gebakken krieltjes en hamburger op het menu.

## De Lumeystam ?

2008

Vier stamleden; **Ben Franken, Marc Wagemans, Merlijn Kiezenberg** en **Karel Nieuwint** gaan naar de **Nationale Jamboree in IJsland** waar ze als ISTers meewerken in de organisatie. Voorafgaande aan de Jamboree is er een rondreis door IJsland met onder andere een bezoek aan de grootste waterval van Europa, een gletsjer tocht, badderen in een hete bron, bezoek aan een geiser en nog veel meer

Op 25 mei 2008 wordt de **Oûbaas Stigterstam** opgericht door groepsvoorzitter Karin van Helden, Sybren Strikwerda en Ido Dormits.

De stam is toegankelijk voor oud-Geuzen en ieder die de Geuzen een warm hart

2010



Op zaterdag 1 mei 2010 bestaat de **Wontollastam 50 jaar**, dit is gevierd met een reünie. Waarbij ongeveer 30 oud leden en 25 leden aanwezig zijn



Jaap Duisterwinkel stuurde op 22 mei 2010 deze mail naar de Wontollastam

*Beste leden van de Wontollastam,*

*Tot mijn spijt was ik niet in staat te reageren op de uitnodiging voor de stamreceptie. Het heeft ook even geduurd voor ik kon mailen wegens mijn defecte PC.*

*Ik heb aan de wieg gestaan van de Wontollastam. Het was de naam van de stam van de NPV-groep de Zwervers, waaruit de Geuzen zijn ontstaan.*

*Hopman Stigter nam de patrouille de Houtduiven van de Zwervers mee en maakte daaruit zijn eigen groep, eerst Zwervers II genaamd, maar al gauw De Geuzen. Toen de Zwervers lagen te zeltogen ben ik vanuit die groep overgestapt naar de Geuzen als vaandrig. Een aantal jaren later werd ik groepsleider en kwam bij ons de gedachte op een voortrekkersstam te vormen.*

*Hopman Stigter en ik hebben een half jaar stage gelopen bij de Vikingstam van de Veluwse Verkenners. Stigter nog wat langer. De eerste voortrekkers van de Wontollastam waren Tim Krooneman, Huib de Heer, Pim te Wechel en ik. De naam van de stam werd door mij als oud-Zwerver voorgesteld. Ik werd oubaas en Cor den Besten (oud Vikingstam) baas. Wat later traden Han en Steef Scheffer, Frits Hiddink Peter van Staa (allen betrokken bij de welpenleiding) toe en even later de verkenners seniorpatrouille van Cor de Besten. De meesten van hen*



*werden op traditionele VT-manier na een avondwake op de St Jorisvlag door mij geïnstalleerd. Wij hadden in De Rotsblokken ons eigen stamlokaal.*

*Nogmaals sorry voor deze vertraagde reactie, met vr. gr. Jaap Duisterwinkel*

2017

De **Oûbaas Stigterstam** organiseerde op **23 april 2017** een [bijeenkomst voor oud-Geuzen](#) en ieder die De Geuzen een warm hart toedraagt, op de haven aan de Klingelbeekseweg.

Na de reünie van september 2016 was een nieuwe loods gebouwd. Die kon bezichtigd worden. Meevaren met De Geus was ook mogelijk. En er waren natuurlijk ook hapjes en drankjes!

Het zomerkamp van de **Wontollastam** vindt plaats op Texel, thema: Stam Wars Episode X, Wilma Strikes Back. De organiserende deelnemers: **Wilma van Loon, Emiel Beeksma, Boyd van der Woude**. Verdere deelnemers: Joost Velthuis, Alvaro Leenders, Hans Haggenburg, Marc Wagemans, Rens van Grunsven, Karlijn Mensink, Karel Nieuwint, Aniek Phaff, Merlijn Kiezenberg, Emmy Que . Zij brengen een bezoek aan de **Texelse brouwerij**.

2018.

Dit jaar was de **Roverway**, een internationaal Scouting-evenement voor Roverscouts (18-21 jaar) uit heel Europa, in Nederland. De Geuzen hebben één van de sub-kampen (path) verzorgd. 53 Deelnemers uit België, Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal, Zweden, Polen en Libanon zijn 5 dagen rondom Arnhem vermaakt met o.a. een hike, een fietstocht over de Hoge Veluwe, historie in de binnenstad en zeilen. Er werd geslapen in Wageningen, op de Waterberg en op De Rotsblokken



Afgelopen zomer was de Roverway in Nederland, Een internationaal Scouting-evenement voor Roverscouts (ca. 18-21 jaar) uit heel Europa. Na een centrale opening in Scheveningen zijn er in heel Nederland allerlei paths (subkampen) georganiseerd. Daarna was er nog een gezamenlijk kamp in Zeewolde.



De Geuzen hebben een van deze paths verzorgd. 53 Deelnemers uit België, Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal, Zweden, Polen en Libanon zijn vijf dagen rondom Arnhem vermaakt met onder andere een hike, een fietstocht over de Hoge Veluwe, historie in de binnenstad en zeilen. Er werd geslapen in Wageningen, op de Waterberg en op De Rotsblokken.



2019

Het zomerkamp van de **Wontollastam** is in Mechelen. Organiserende deelnemers: Ruth Strikwerda, Karlijn Mensink Verdere deelnemers: Boyd van der Woude, Robert Slakhorst, Joost Velthuis, Rens van Grunsven, Hans Haggenburg, Iris Que, Emiel Beeksa, Alvaro

Leenders, Merlijn Kiezenberg, Iris Que, Karel Nieuwint. Ze brengen een bezoek aan **Brouwerij Het Anker**.

Waar gingen de stamleden op kamp en wie gingen er mee?

**Zomerkamp 2007 Wontollastam** te Brexbachtal

**Organiserende deelnemers:** Joris Nieuwint, Ben Franken, Ronnie Neuhaus, Merlijn Kiezenberg (ging uiteindelijk niet mee)

**Overige deelnemers:** Martin van Leeuwen, Dorien van den Tillaert, Pieter de Jonge, Rens van Grunsven, Esther Strikwerda, Marieke Meijer, Shelitha van Hunen, Max de Jong, Marc Wagemans, Ido Dormits, Kim Schreuder, Joyce Doornekamp, Franklin Weisz, Aniek Phaff, Bart Meijer

**Zomerkamp 2008 Wontollastam** te Groningen.

**Organiserende deelnemers:** Pieter de Jonge, Rens van Grunsven

**Deelnemers:** Esther Strikwerda, Ronnie Neuhaus, Marc Wagemans, Karel Nieuwint, Shelitha van Hunen, Ben Franken en Martin van Leeuwen

**Zomerkamp 2019 Wontollastam** te Moergestel (bij Tilburg), Rendierhoeve,

**Organiserende deelnemers:** Hans Haggenburg, Rens van Grunsven

**Deelnemers:** Ruth Strikwerda, Emiel Beeksma, Merlijn Kiezenberg, Iris Que, Joost Velthuis, Emmy Que, Karlijn Mensink, Marc Wagemans, Karel Nieuwint, Ronnie Neuhaus, Ido Dormits



**Zomerkamp 2009 Wontollastam** te Brugge-Gent.

**Organisatie:** Shelitha van Hunen, Marc Wagemans, Boyd van de Woude Verdere

**Deelnemers:** Rens van Grunsven, Ronnie Neuhaus, Ido Dormits, **?Marit Doornekamp**, Joyce Doornekamp, Franklin Weisz, Hans Haggenburg, Aniek Phaff, Ido Dormits, Kim Schreuder, Pieter de Jonge, Karel Nieuwint, Marieke Meijer, Ben Franken, Max de Jong, Bart Meijer, Ronnie Neuhaus. Esther Strikwerda

**Bijzonderheden:** bezoek aan **brouwerij de Halve Maan**

**Zomerkamp 2010 Wontollastam** te Luxemburg

**Organiserende deelnemers:** Esther Strikwerda, Nathalie Lammerts van Bueren

**Verdere deelnemers:** Hans Haggenburg, Ronnie Neuhaus, Marc Wagemans, Marit Doornekamp, Franklin Weisz, Joyce Doornekamp, Rens van Grunsven, Shelitha van Hunen, Mong, Robbert Slakhorst, karel Nieuwint, Marieke Meijer, Max de Jong

**Bijzonderheden:** Bezoek aan **brouwerij Achouffe**

**Zomerkamp 2011 Wontollastam** te Venlo

**Deelnemers:** Shelitha van Hunen, Pieter de Jonge, Ronnie Neuhaus, Marc Wagemans, Hans Haggenburg, Robbert Slakhorst, Joyce Doornekamp, Franklin Weisz. Marit Doornekamp, Nathalie Lammerts van Bueren. Esther Strikwerda, Karel Nieuwint

**Bijzonderheden:** Bezoek aan **bierbrouwerij Hertog Jan**

**Zomerkamp 2013 Wontollastam** te België, omgeving Antwerpen.

**Organiserende leden:** Wilma van Loon, Emiel Beeksma en Marc Wagemans

**Deelnemers:** Jurgen Reintjes, Ronnie Neuhaus, Hans Haggenburg, Rens van Grunsven, Joost Velthuis, Christiaan Koffrie, Karel Nieuwint.

**Zomerkamp 2015 Wontollastam** te Middelburg.

**Organiserende deelnemers:** Joost Velthuis en Rens van Grunsven

**Deelnemers (10):** Ronnie Neuhaus, Hans Haggenburg, Ruth Strikwerda, Lotte Ulrich, Emiel Beeksma, Karel Nieuwint, Merlijn Kiezenberg, Robbert Slakhorst

**Zomerkamp 2018 Wontollastam** te Mechelen

**Organiserende deelnemers:** Ruth Strikwerda, Karlijn Mensink

**Verdere deelnemers:** Boyd van der Woude, Robbert Slakhorst, Joost Velthuis, Rens van Grunsven, Hans Haggenburg, Iris Que, Emiel Beeksma, Alvaro Leenders, Merlijn Kiezenberg, Iris Que, Karel Nieuwint,

**Brouwerij Het Anker.**

## Jan Hylkema vertelde in 2020

Ik was vaak aanwezig bij diverse activiteiten van de Wontolla-stam. Met name bij de organisatie van jaarlijkse Black Pipe-trail was iedereen hard nodig: met een deelnemersveld van méér dan 100 lopers.

Ik kan mij nog herinneren dat ik samen met Henk Douna de trail 's nachts heb proefgelopen: we werden gedropt en ondanks enkele fouten in de route kwamen we op het eindpunt in Ede aan, waarna het de bedoeling was de trein terug naar Arnhem te nemen. Helaas was het al 2 uur 's nachts geworden en reden er géén treinen meer. Gelukkig konden we terugvallen

op Wim de Heer, die ons met het krakkemikkige maar onmisbare bestelbusje kwam oppikken.



Ik kan mij van een andere trail nog herinneren dat ik op een “soep-post” werd ingedeeld op de rand van de “onzalige bossen”. Het werd al laat en we hadden voor ons gevoel nogal weinig lopers langsgekregen, dus liep ik de route een stukje terug om te kijken of er soms iets “mis liep”. Bij terugkomst op de post trof ik een chaos: de ketel met soep lag om en de tent die we ernaast hadden opgezet zat hermetisch dicht. Op mijn geroep kwam als antwoord: “zijn ze weg???” Wat bleek: niet de wandelaars maar een groep wilde zwijnen had wel belangstelling getoond voor de soep, tot grote schrik van de anderen die zich daarop in de tent hadden teruggetrokken!

Ook kan ik mij herinneren met de overkoepelende Peerdeblom-sociëteit dat jaar tussen kerst en nieuwjaar in de sneeuw in een oude (en slecht sluitende) legertent op Terschelling te hebben gekampeerd. Door het gemengde gezelschap konden we de kou kennelijk goed trotseren...

---