

26 maart 1957

Stichting Jeugdhuisen Gereformeerd Jeugdwerk heeft nieuw clubhuis

*Reeds geschikt terrein gevonden
voor bouw van nog twee huisjes*

Burgemeester Matsier, die vergezeld was van wethouder W. Tak, heeft zoals wij reeds in het kort meldden, zaterdagmiddag officieel het clubhuis „Princenhof” aan de Monnikensteeg van de Stichting Jeugdhuisen voor Gereformeerd Jeugdwerk geopend. Voor deze feestelijke gebeurtenis bestond een bijzondere belangstelling. Behalve dat de gereformeerde predikanten en de emeritus-predikant, ds. J. Bouma, en vele ouders aanwezig waren, gaven van hun belangstelling ook blijk de districtscommissaris van het N.P.V., dr. Van Griethuysen, de districtscommissaresse van het N.P.G., mej. M. Haan, en de assistent-districtscommissaris de heer Giethoorn, terwijl verder aanwezig was de hoofdleidster van de Oranjegroep, mevr. P. v. d. Tas—v. d. Brugge.

Met het hijsen van vlaggen en padvindersceremonieel werd de openingsplechtigheid ingeleid, waarna hopman H. J. C. van Aken het woord gaf aan de voorzitter van 't stichtingsbestuur, ds. K. M. R. v. d. Beek, die vooral zijn dank uitlet jegens het gemeentebestuur van Arnhem voor de ondervonden medewerking bij de bouw.

De sleutels van de beide afdelingen van het gebouw droeg hij vervolgens over aan de voorzitter van de oudervereniging, de heer M. Goote, die de stichting hartelijk dankte voor haar werk. Een welp en een kabouter gaven daarop de aan een padvindersriem opgehangen sleutels uit handen van de heer Goote aan de burgemeester, die met een toepasselijk speechje het gebouw voor geopend verklaarde. Voordat de vele aanwezigen het clubhuis bezichtigden, boden hopman P. J. A. Koop van de Montgomerygroep en hopman Van Aken nog een gekleurde reproductie aan van Baden Powell.

Het nieuwe clubhuis „Princenhof” bestaat uit twee vleugels en bevat vier lokalen, twee keukentjes, een leiderskamer en bergruimte en is in gebruik gegeven aan de padvindersgroep Willem de Zwijger, het padvindersvendel Irene, de jongensclub Gideon en de meisjesclub Esther alsmede aan de meisjesvereniging OTOR.

vele honderden gulden uitspaarde. Veertig mensen zijn daaraan op 31 december vorig jaar aan het werk geweest en zij groeven die dag een sleuf van tweehonderdvijftig meter lang en een meter dertig diep.

Aan het Princenhof konden al eerder in gebruik worden genomen het clubhuis voor meisjes „De Dillenburg” aan de Diependalseweg in Mariëndaal in 1955 en het padvinderstroephuis aan de Kluisweg in 1956. Onder meer uit het jeugdhuisfonds waarin het verjaardagsfonds participeert en waarvoor indertijd ds. J. Overduin de basis legde (uit de opbrengst van zijn boek „De hel van Dachau”) en uit kerkcollecten en leningen, zijn de middelen geput.

Voor de toekomst beoogt men nog de bouw van twee clubhuizen, naar de secretaris, de heer P. v. d. Brugge, ons vertelde. Een geschikt terrein heeft men hiervoor al gevonden in de omgeving van de Dalweg en van de Hoogkamp, maar de onderhandelingen omtrent de aankoop zijn nog niet afgesloten.

Het werd gebouwd uiteraard door een aannemersbedrijf, maar ook de jongens zelf hebben het een en ander gepresteerd, zoals het graven van een waterleidingsgleuf, waarmede men

13 april 1960

Nieuw troephuis voor de padvinders

De Montgomery-groep te Arnhem zal op 23 april om 15 uur het troephuis gelegen in het padvindersdorp op de Zinkelenberg officieel openen. Om kwart voor drie komt men bijeen in het oude troephuis aan de Kluisweg tegenover de Bachlaan 28 en vertrekt vandaar naar het nieuwe troephuis.

Verkenners hielden districtswedstrijden

DASSEN-PATROUILLE EERSTE

Een tiental verkennerspatrouilles van het district Arnhem van de NPV kwam woensdagmiddag bij elkaar op „De Stoof” te Velp, om onderling de krachten te meten, tijdens de jaarlijkse districtswedstrijden.

Na de vlaggeparade werd begonnen met het opbouwen van de patrouillekampjes, en het bereiden van de maaltijd. Verder werd de avond gevuld met een kampvuur, waaraan de jongens iets van hun bekwaamheden in het acteren, in verkennerstaal de recreatie genoemd, toonden.

Met het beëindigen van het kamp was het spoedig rustig in het kamp.

De donderdag gaf een zeer groot aantal activiteiten. Na de normale kampbeslommeringen was er tijd voor een korte padvindersaandacht en het hijsen van de vlag. Hierna maakten de verkenners de grote tocht langs diverse posten, waarbij onderwerpen als kaarttekenen, seinen, houthakken, het maken van een schets, E.H.B.O. e.d. aan de orde kwamen.

Hoewel het weer niet medewerkte, was de geest onder de verkenners goed. Om ongeveer 5 uur traden de patrouilles aan bij de vlaggemast, om de uiteslag te vernemen. De districtscommissaris, dr. B. G. van Griethuysen, dankte met enkele woorden de juryleden, een drietal hoplieden van de verkenners van de katholieke jeugdbeweging uit Arnhem en de voortrekkers, die bij de wedstrijden hadden geassisteerd.

Hierna werd de uitslag voorgelezen. Eerste werd de Dassenpatrouille van de Prinses Margrietgroep te Velp, met 244 punten; tweede de Eekhoornpatrouille van de Veluwe Verkenners te Arnhem, met 242½ punt; derde de Beverpatrouille van de Montgomerygroep te Arnhem, met 228 punten.

Dr. v. Griethuysen wees erop, dat de winnaars nu de eer van het district op de nationale wedstrijden, die tijdens de pinksterdagen te Ommen gehouden worden, zullen verdedigen, en wensde de jongens veel succes. Met drie hiep-hoy's voor de winnaars en het neerhalen van de Nederlandse vlag werden deze prettige wedstrijden besloten.

Montgomery-groep heeft thans nieuw troephuis

Waar gehakt wordt vallen spaanders, maar dat gezegde had zaterdagmiddag niet de betekenis welke het doorgaans heeft, want met die spaanders viel de laatste slagboom weg die de doorgang belette van het nieuwe troephuis van de Montgomery-groep.

Het was derhalve voor deze groep een grootse dag, dat juist tijdens de viering van het gouden jubileum van het Nederlandse Padvinderswezen een nieuw troephuis in gebruik genomen kon worden.

Er was dan ook alle reden tot dankbaarheid en daarvan getuigde mej. M. Haan, bestuurslid van de Stichting jeugdhuisen t.b.v. het gereformeerd jeugdwerk en tevens Districtscommissaresse van het Ned. padvindersgilde.

Zij bracht in herinnering de moeilijke weg, die gegaan moest worden naar het uiteindelijke resultaat en dankte het gemeentebestuur en het verjaardagsfonds voor hun medewerking. Zij bood de hopman P. S. A. Koop een

nieuwe groepsflag aan. De padvinders wees zij op het feit, dat de groep het predikaat christelijk draagt, en dat ook St. Joris het kruis in zijn banier droeg. Laat de naald van jullie kompas steeds op het kruis gericht zijn, dan zal jullie koers goed zijn, aldus mej. Haan.

Vervolgens sprak de voorzitter van de groepscommissie, de heer G. J. Rotteveel. Ook hij wees op de moeilijkheden van allerlei aard, die bij het bouwen van een nieuw troephuis opduiken. Dank zij echter de liefde die velen de jeugd toedragen, kunnen wij onze kinderen dit prachtige huis aanbieden, aldus de heer Rotteveel.

Voorafgegaan door de Veluwe-band was de Montgomery-groep intussen aan komen marcheren en voor de poort had hopman Koop gezegd, dat dit huis gebouwd was voor en door de padvinders en door padvinders moest worden geopend. Gewapend met splinter-nieuwe bijlen, wierpen vier kloelke verkenners zich op de slagboom, die in vier stukken was verdeeld. Zaak was, wie het eerste de boom in zijn vak had doorgehakt. Vervolgens klommen zij boven in de poort en bevestigden zij het bord met de nieuwe naam van het troephuis: „El Alamein”.

De districtscommissaris, ir. F. F. Venstra, wees de padvinders er nog op, hoe bevoorrecht zij zijn in Arnhem te wonen. In mijn jeugd moest ik, aldus Venstra genoegen nemen met 'n troeplokaal boven een oude tramremise in Amsterdam.

Het nieuwe troephuis is een echt gezellig huis geworden, opgetrokken in een sfeer die het padvindersspel kenmerkt. In de bossen bij de Zinkelenberg, waar ook andere padvindersgroepen hun onderkomen hebben, is zo langzamerhand een heel padvindersdorp ontstaan!