

Goede herinneringen.

Begin augustus kreeg ik de vraag of ik, als ere-lid, dit voorwoord wilde schrijven. Dat doe ik graag omdat m'n lidmaatschap nu al 57 jaren telt en er een hechte band met De Geuzen is blijven bestaan. Mijn actieve periode lag van 1949 (welp) tot 1978 (groepsvoorzitter), zodat ik voor hen die daarna bij De Geuzen zijn geweest, waarschijnlijk een onbekende ben.

Hoewel "De Geuzen" voor veel oud-leden een begrip is, is het beeld dat een ieder van ons over de groep heeft geheel verschillend. Een beeld dat gevormd wordt door meestal goede en leuke herinneringen, die veelal aan de hand van foto's weer opgeroepen worden. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als 65-jarige kijk ik op die 60 jaar terug als een te overziene periode. Dat in tegenstelling tot de huidige Geuzen, die het leven nog grotendeels voor zich hebben en niet weten wat het leven hun nog zal bieden.

Als ik terugkijk dan komen de volgende goede herinneringen naar voren:

- M'n installatie als welp (1949), verkenner (1953), voortrekker (1960), 's morgens om een uur of 6, en verkennersleider (1962).
- M'n welpenzomerkamp in Halle en de verkennerskampen in Giethoorn. De kampdoop in het Boven Wijde te Giethoorn door Nep-tunis.
- De 10 daagse Gilwell-cursus voor verkennerleiders in 1959 te Ommen, die ik samen met Jaap Duisterwinkel volgde. We deden deze cursus omdat we de kwaliteit van het spel van verkennen binnen De Geuzen wilden verbeteren. Lien Duisterwinkel had deze cursus voor welpen al gevolgd, Huib de Heer volgde kort daarna de verkennerscursus en Jaap en Cor den Besten volgden samen de cursus voor voortrekkers. Het resultaat was dat de groep in die jaren sterk groeide.
- De boerenkoolmaaltijd jaarlijks in de Jacobiberg en die tijdens het 25-jarig bestaan in de LETS-kantine te Schaarsbergen.
- Het besluit dat we omstreeks 1961 namen dat er Geuzen naar de Wereld Jamboree in Griekenland in 1963 zouden moeten gaan. De verhalen waar zeven deelnemers mee terug kwamen (vijf van de zeven ontmoeten elkaar sinds 10 jaar jaarlijks op de bijeenkomst voor oud-leden.) Als groepsraad besloten we om ervoor te zorgen dat aan iedere volgende Jamboree (om de 4 jaar) ook leden van de Geuzen zouden deelnemen. Het is toch prachtig dat dit besluit tot op heden, 45 jaar later, geëffectueerd is! Mij is verteld dat er volgend jaar maar liefst 18 Geuzen naar de Jamboree in Engeland gaan.
- De honderden zaterdagmiddagen waarvoor je, samen met je medeleiders, programma's bedacht en deze uitvoerde. Hoogtepunten waren de jaarlijkse patrouillewedstrijden en de zomerkampen in Ommen, Vugt, Etenaken, Loenen, Giethoorn en andere plaatsen.
- Het samen met Jan Prenger, Henk van Hunen en Frank Krijnen leiden van een 36 jongens tellende verkennerstroep naar en tijdens de Wereldjamboree in Lillehammer Noorwegen (1975). 23 Geuzen gingen mee op deze 17 dagen durende tocht.
- Het realiseren van de uitbreidingen van de Rotsblokken en de bouw van het groeps-huis in Presikaaf.
- De vele hulp en ondersteuning die ik als verkennersleider, maar ook als groepsvoorzitter, van ouders heb mogen ontvangen om gestelde doelen te realiseren.
- De hechte band tussen de leden van het groepsbestuur zoals Jaap, Lien, Jan P. en Bep.
- Mijn afscheid van de groep tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Dorp.

Vanwege al deze herinneringen (en nog vele andere) ben ik er vandaag ook.

Hartelijk dank aan de huidige Geuzenleiding die dit alles mogelijk gemaakt heeft. Zoals dat vroeger de gewoonte was besluit ik met "een stevige linker".

Tim Krooneman
augustus 2006