

# HET GEUSJE



Herfst 1998

Jaargang ?, Nummer 2

Speciale Zustergroep editie!

## ZUSTERGROEP OP BEZOEK

Afgelopen zomer was het zover, onze zustergroep (23rd Croydon 1st south Norwood) was bij ons op bezoek van 2 tot 15 augustus. Ze verbleven op de Rotsblokken, een korte samenvatting van wat er allemaal is gedaan:

- Dagje Nijmegen (op de fiets),
- Bezoek aan de Euseubius toren,
- Bezoek aan de Burgemeester,
- Dagje in het Nationaal park "de Hooge Veluwe",
- Dagje zeilen met de Zeeverkenners,
- Dropping met de Wontollastam,
- Bezoek aan de ZABEDO,



Een van de meest gehoorde kreten van de zustergroep was dat dit het beste zomerkamp in Nederland was tot nu toe. We hebben dus een goede indruk achtergelaten. Er zijn nu er alweer een aantal maanden voorbij en de band is nog lang niet verwaterd, de eerste kaartjes zijn al aangekomen, met daarop de belofte dat ze ons kamp in 1999 minstens zo mooi gaan maken.

Ja je hebt het goed gelezen, ons kamp in Engeland. De Wontollastam is druk bezig met de voorbereidingen voor het komende bezoek aan Engeland.

~Joris Nieuwint

### Verder in dit Geusje:

- Geuzenpicknick
- Nieuwe huisstijl Scouting
- A-Heyn dag
- Digitaal Clubhuis
- Wist u dat
- Donateurs

## Oud Geuzen

Na de reünie in 1996 ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van De Geuzen, zijn een aantal enthousiaste Geuzen bezig met het opzetten van een oud-leden bestand. Het oud-leden bestand bestaat nu uit ± 900 namen met daarbij ± 380 adressen.



Vermoedelijke aanblik oud-Geus

Kunt u ons helpen aan namen en adressen van oud-Geuzen?

Sybren verzameldt ze (026) 3640388.

~ Sybren Strikwerda

**Help!!!!**

**Het dak lekt!**

**Een scheur in de tent!**

**De boten zijn niet verzekert!**

**Die sponsor haakt af**

**Weer niet in de krant!**

Maar niet heus. Gelukkig maar. Hoewel: soms gaan er dingen echt verkeerd of kunnen ze op zijn minst beter, maar ja: wie pakt dat op?

Zulke zaken horen niet op het bordje van de leiding: die zijn al hartstikke druk met dat spannende spel en dat te gekke zomerkamp. Nee: deze zaken worden door de **stichting** behartigt. Simpel gezegd kan je bij De Geuzen een onderscheid maken tussen de **groep** en de **stichting**.

De groep bestaat uit speltakken, de leiding en het groepsbestuur. De groep zorgt er voor dat het spel gespeeld kan wordt.

Vervolg op pagina 3 "De groep heeft u nodig"

Wist u dat???

\*\*\* De Wontollastam van tenten opzetten nog niet veel kaas heeft gegeten?? \*\*\* Na een eerdere afgang bij de Scout-in ging het op het stamkamp weer helemaal mis \*\*\* Na 1 dag was de tent al weer ingestort \*\*\* Al doende leert men hopen we dan maar \*\*\* De Zeeverkenneren proberen hun vletten te laten zinken \*\*\* Oefenen in omslaan noemen ze dat \*\*\* De Loodsen drastische maatregelen nemen als ze niet bij hun drank kunnen \*\*\* Ze zagen gewoon de sloten door \*\*\* Marc het aandurfde om Ronnie in zijn auto te laten rijden \*\*\* Gelukkig ging alles goed \*\*\* Heb jij ook een wist-u-datje? \*\*\* Geef die dan even door aan je leiding of aan de redactie \*\*\* \*\*\* Waarschijnlijk zijn we de eerste: \*\*\* We wensen iedereen prettige feest dagen en een voorspoedig 1999 \*\*\* Groeten, de redactie \*\*\* Tot in 1999 \*\*\*

## Donateurs fonds:

Sinds vorig jaar heeft onze groep een donateurfonds. Voor f 25,- per jaar kan iedereen donateur worden van De Geuzen. Deze bijdrage wordt o.a. besteed aan 2x een donateurbulletin voor en door donateurs, 1x een activiteit, de reünie in 2006, en het onderhouds-fonds. Heeft u interesse of weet u iemand die geïnteresseerd is om donateur te worden?



Informatie is verkrijgbaar bij Bep Dormits (026) 4433877 of Sybren Strikwerda (026) 3640388.

Direct donateur worden kan ook. Stort uw bijdrage op giro 0569314 t.n.v. Stichting De Geuzen - Donateurs - Bernhardlaan 47, 6824 LE Arnhem.

~ Sybren Strikwerda

## Geuzen Picknick

Eindelijk, na vele jaren zonder, hadden we weer een Geuzen Picknick. Op vrijdag 2 oktober gingen we met z'n allen richting de Waterberg, alwaar we de tenten op konden zetten. Na ongeveer een uurtje was het tijd om het kampvuur aan te steken. En even later, te beginnen met het overbekende smokkelspel. De avond werd afgesloten met een heerlijke warme kop chocolademelk, waarna de avond voor de jeugdleden afgelo-

pen was. De leiding en de stam hebben het kampvuur echter tot diep in de nacht gezelschap gehouden, kortom er werd niet veel geslapen.

De volgende ochtend om 08:00u was het alweer gedaan met de nachtrust en was het weer tijd om de broodjes en thee op te zoeken in de grote tent.



Na lekker energie en warmte getankt te hebben was het tijd om goed te beginnen aan wat de koudste 3 oktober tot nog toe zou gaan worden. We begonnen rustig met een speurtocht met posten. Waarna er een berg vrije tijd volgde die vooral gebruikt werd om bij het kampvuur (dat nog steeds brandde) weer op temperatuur te komen. Na gegeten te hebben konden we ons hart ophalen bij een spelmiddag waarna we wat aan konden sterken door het verorberen van een heerlijk warme en super lekkere Chinese maaltijd. 's-Avonds was het bonte avond en kon iedereen zijn stembanden weer schor schreeuwen bij de bekende en minder bekende Scouting liederen. De avond werd afgesloten met het spelen van het smokkelspel en het eten van erwtensoep.

Zondag was het afbreken en opruimen en konden we allemaal terug kijken op een geslaagde, maar koude, Geuzenpicknick.

~ Joris Nieuwint

### Uw advertentie hier???

Heeft u een bedrijf en wilt u het Geusje sponsoren? Neem dan contact op met Joris Nieuwint: 026-4429272 of 06-22377496

## De groep heeft u nodig:

### vervolg van de voorpagina:

En de stichting? Die zorgt voor de financiële en materiële randvoorwaarden zodat het spel ook daadwerkelijk gespeeld kan worden. Daarbij moet je denken aan zaken als de zorg voor de gebouwen, de boten, het kampeermateriaal, de financiën, de verzekeringen, de contributieadministratie en nog veel en veel meer.

Vandaar de aanhef: zonder stichting zou die wel eens werkelijkheid kunnen zijn.... En wilt u als ouder dat het kamp in een leuke tent plaatsvindt, of dat uw kind onverzekerd op de Rijn vaart? Nee toch!

Nou bestaat die stichting natuurlijk uit mensen. Maar jammer genoeg uit te weinig mensen, zodat een aantal hard nodige taken blijven liggen. Een paar voorbeelden: er is niemand die het onderhoud van het kampeermateriaal coördineert. Ook de staat van onderhoud van de Rotsblokken en de inventaris baart zorgen. Public relations en fondsenwerving liggen dood voor de kast. Het dagelijks bestuur is onderbezet.



Kortom: dit is gewoon een dringende oproep om het stichtingsteam te komen versterken!!!

En denk nou niet al dat vergaderen is niets voor mij! Want dat doet de stichting maar twee keer per jaar en dat is nog gezellig ook. Nee, wat wij bieden is een stuk gezellige vrijetijdsbesteding bij een bloeiende Scoutinggroep onder het motto "geen woorden maar daden". En de tijd die u kwijt bent: die valt reuze mee. Dat zal ongeveer een avond per maand zijn, dus daarvoor hoeft u het niet te laten. En eigenlijk wilde u toch altijd al iets voor die leuke club doen, niet waar?

Nieuwsgierig geworden? Of weet u iemand anders die wij nieuwsgierig kunnen maken? Neem contact op met Theo Franken (026-443 08 62) of Ruurd Krijnen (026-4454 191). De leiding op zaterdag aanspreken kan natuurlijk ook.

Namens de club: Alvast bedankt!

~Theo Franken

## Kopij!

Geen Geusje compleet zonder de vraag om kopij. Schrijf alles op wat je mee hebt gemaakt, kamp verslagen, leuke stukjes voor de "wist u datjes" tekeningen, alles is welkom. Geef het aan je leiding, Joris of Sietse, dan zorgen zij ervoor dat ook jouw verhaal in het volgende Geusje staat.

~De Redactie



Ja, je ziet het goed, in 2000 is er de eerste nationale Jamboree. Deze zal gehouden worden op het Wereld Jamboree terrein, bij Dronten

In een volgend Geusje kan je er meer over lezen.

~De redactie

## A-Heyn Dag

Afgelopen zaterdag, 10 Oktober, was het dan eindelijk zo ver. Wat was er eindelijk zo ver???????????? De A-Heyndag ??????????????

Ja, de A-Heyn dag. Voor iedereen die zich nu nog steeds af vraagt wat de A-Heyn dag nu eigenlijk is zal ik dat eerst eens uitleggen. Volgend jaar bestaat Sonsbeek 100 jaar. De Vrienden van Sonsbeek vonden dat dit om een feestje vroeg, en omdat zij dit niet alleen konden organiseren vroegen zij Scouting Arnhem en de A-Heyn om hulp. Het idee ontstond om heel veel bloembollen te gaan planten. Dit moest dan gaan gebeuren in Sonsbeek en in de wijken.

Zo ontstond het idee om zogenaamde Sonsbeek broden te gaan verkopen. Als mensen een dergelijk brood kopen dan mogen zij een sticker plakken op de plek waar zij in hun wijk bloembollen zouden willen zien. Op 31 Oktober zouden de Scoutinggroepen deze bloembollen in de wijken en in Sonsbeek gaan planten.

Nu vraagt u zich misschien nog steeds af waarom wij dan op 10 Oktober bij de A-Heyn stonden. Wel de A-Heyn wilde scouting de gelegenheid geven om zichzelf te presenteren en op deze manier ook de actie voor de verkoop van de Sonsbeek broden in te luiden.

De Geuzen stonden daarom bij de A-Heyn in Kronenburg, met zeilboot en al, en in de van Lawick van Pabstraat. Er werden knopen gelegd, geschminkt en er werden heeeeeeeeeel veel folders uitgedeeld. Dus hopelijk kunnen we binnenkort een hele hoop nieuwe leden welkom heten.....



~Zamire

## Nieuwe huisstijl Scouting Nederland

Scouting Nederland heeft een nieuwe huisstijl! De nieuwe huisstijl zal geleidelijk ingevoerd worden. Dus niet meteen alles in de prullenbak maar eerst de restanten opmaken. We hopen dat in 2000 (tijdens de Nationale Jamboree) alle materialen en uitingen zijn aangepast. Door je aan een huisstijl te houden, krijg je een herkenbaar visitekaartje.

De nieuwe huisstijl is een combinatie van een beeldmerk en een logo met 'bekende', oude en nieuwe elementen. Het klaverblad, de lelie en het touw die het beeldmerk vormen, zijn traditioneel de herkenbare elementen van Scouting. Het vignet blijft dus zichtbaar in de nieuwe huisstijl. Scouting is een bruisende, kleurrijke en actieve jeugd- en jongerenvereniging, dus zie je in het nieuwe beeldmerk ook een gestileerde gele lelie en een groen (natuur!) klaverblad terugkomen. Verder zie je daarachter het roodwitblauw van de Nederlandse vlag. We zijn toch Scouting NEDERLAND! Het lettertype van het woord logo Scouting is ook gemoderniseerd (logos betekent in het Grieks: woord). De oude versie van het verenigingslogo was inmiddels sterk gedateerd (25 jaar). Daarnaast was het niet opgebouwd uit een bestaand lettertype. Het was indertijd speciaal geconstrueerd. Het lettertype is nu de **Syntax** geworden, een goed leesbare, schreefloze letter.



**Scouting**

~Scouting Nederland

### Contact adres:

Het Geusje  
p/a Van Eckstraat 55  
6814 HW Arnhem  
026-4429272 / 06-22377496  
e-mail: [hëtgeusje@omehenk.com](mailto:hëtgeusje@omehenk.com)  
web: <http://www.omehenk.com/host/geuzen>



**Scouting**

## Digitale Clubhuis:



Bent u er al geweest, het digitale clubhuis van onze groep?

Nee? Het is er echt hoor, ga maar eens kijken op <http://www.omehenk.com/host/geuzen>

En bekijk ons clubhuis eens van een andere kant!

~Joris Nieuwint

## Indianen gesignaleerd!!

Iedereen heeft het wel gemerkt; de blaadjes vallen van de bomen, het waait flink hard en de zon zien we steeds minder achter de wolken vandaan komen. Kortom, het is weer herfst. Toch ben ik achter de computer gedoken om een stukje te schrijven voor het Geusje over het *zomerkamp* van de Bevers. Dit jaar stond het kamp in het thema van de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Omdat we zoveel gedaan hebben zal ik alleen maar een paar hoogtepunten noemen.

Toen de Bevers op de Waterberg arriveerden waren de tenten (waarin geslapen zou gaan worden) al opgezet. Omdat er in de buurt van het kamp Indianen waren gesignaleerd werd er een begin gemaakt met het opbouwen van goede versterkingen tegen de pijlen (in de vorm van hutten). Toen deze klaar waren werden er diverse projectielen (denne-appels) verzameld om terug te kunnen vechten tegen de Indianen. Van al dat bouwen en verzamelen hadden we wel erge honger gekregen, dus besloten we om te gaan eten. En wat stond er vandaag op het menu???? Een fantastische combinatie, samengesteld door de beste koks van het land, namelijk pannenkoeken, soep en knakworstjes (????). En van al dat eten op zijn beurt wordt je heel erg moe, dus ..... ..welterusten!!!! 's Ochtends gingen we, na ons gewassen, aangekleed en ontbeten te hebben, op een speurtocht om de schat van de Indianen te vinden. De schat vonden we niet, maar er kwam wel een opperhoofd langs om ons te zeggen dat we de volgende dag een aanwijzing zouden krijgen.



~Sietse Planting