

Hartelijk welkom, wel bedankt en veel plezier.

Als groepsleider van de Geuzen heet ik U heel hartelijk welkom op onze feestavond ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van onze groep.

Het doet mij, en met mij de overige leid(st)ers van de groep, bijzonder veel plezier dat zoveel leden en oud-leden positief op onze uitnodiging gereageerd hebben. Tot op heden hebben zich ruim 310 personen aangemeld. Zo zijn alle hoplieden, die sinds de oprichting in 1946 Geuzenverkenners geleid hebben, aanwezig alsmede verscheidene akela's en oud-groepscommissie-leden. Ik hoop dat we vanavond samen er een fijn feest van zullen maken.

Maar bij een welkomstwoord behoort ook een woord van dank aan allen, die medegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze avond. Allereerst wil ik hier de jubileumcommissie, bestaande uit ouders en leid(st)ers, danken voor het vele organisatorische werk wat zij verricht hebben. Maar ook de kok die de nassi-maaltijd voor ons geheel alleen heeft klaargeemaakt, de heer Kasteel, verdient alle lof. Zonder hem zou deze gigantische maaltijd niet mogelijk zijn geweest. Tenslotte zijn we dank verschuldigd aan de commandant van de L.E.T.S. die zijn medewerking verleende door o.a. de manschappenkantine, waarin U zich nu bevindt gratis ter beschikking te stellen.

Het programma van deze avond vind U elders in deze speciale uitgave van De Geus. (Vind U het ook niet jammer dat dit blad niet meer regelmatig verschijnt door tijdgebrek)?

Misschien zijn er wel ouders of oud-leden die dit op zich zouden willen nemen? Voor één onderdeel van dit programma vraag ik U bijzondere aandacht n.l. de verloting.

De opbrengst hiervan is bestemd voor de vernieuwing van de inventaris in ons groepshuis de "Rotsblokken" alwaar nog steeds dezelfde zitkisten gebruikt worden als in 1952! U begrijpt het wel, vervanging is hard nodig.

Het is moeilijk, Geuzen!

Een "stukje" voor een feestkrant midden in de somberste tijd van het jaar. Een jubileumstukje zonder herinneringen, omdat ik die al in een vraaggesprek met een lid van de feestcommissie heb opgehaald.

Maar beloofd is beloofd en dus, om een oude Geuzenkreet te gebruiken, huppelepup! Allereerst mijn hartelijke gelukwensen aan de groep, de 25-jarige en aan allen die daarin en daaraan, op welke wijze dan ook, hebben meegedaan en van wie ik er op 16 januari 1971 velen hoop terug te zien.

Bravo groep!

Van een hummeltje, dwalend door het onvolprezen Zijpendaal, met een kleine vlag aan een kromme boom als enig vast punt ben je opgegroeid tot een van de grootste, of misschien wel de grootste, groepen van Arnhem. Met alle onderdelen, die een complete groep behoort te hebben en ook nog zeeverkenner. Met een troephuis en boten en een filiaal in Presikhaaf. Met een Financiële Toestand inplaats van een paar tientjes in een sigarenkistje en met Problemen en Incidentele Conflictsituaties inplaats van moeilijkheden en af en toe een ruzietje. Zo gaat dat, als je 25 wordt en al die jaren wordt bijgestaan door fijne ouders, die, al dan niet in commissieverband, geld en tijd en ervaring gaven en waaraan wij, en dat wil ik hier toch wel even zeggen, zo ongelooflijk veel te danken hebben. Maar al is er veel veranderd, een ding is in de groep, als ik het goed heb, altijd hetzelfde gebleven en dat is de geest, de sfeer of het karakter, hoe je het noemen wilt. Een groepsgebeuren in 1950 of in 1960 of in 1970 was altijd zo, dat een oude- of een oud-Geus de groep herkende en dat zal nu ook weer zo zijn. Een buitenstaander zal dit waarschijnlijk rommelig noemen en dan heeft hij meestal gelijk. Dat vinden wijzelf ook, dikwijls. Maar ik geloof dat dat komt omdat bij ons het "spel" altijd belangrijker is geweest dan de "knikkers". Het is voor ons beter als iedereen, ook de zwakste broeders, naar beste kunnen ergens aan meewerkt dan dat een paar uitblinkers een perfecte show maken. Want een padvindersgroep is geen beroepsvoetbalelftal en geen handelszaak en geen politieke partij en geen departement. Daar gaat het om de resultaten die geteld en gewogen kunnen worden. Maar bij een padvindersgroep gaat het erom dat je als een grote familie op een plezierige manier leert samenwerken met anderen, elkaar leert verdragen en waarderen als mens, leert gehoorzamen en leiding geven, verantwoordelijkheid dragen, volhouden als het allemaal niet zo gemakkelijk en comfortabel is en improviseren als alles anders loopt dan je had gedacht. Allemaal dingen waar je later, als het wel om de "knikkers" gaat, profijt van kunt hebben.

Maar dan moet ook iedereen, ook de zwakste, kunnen meedoen en, als het zo uitkomt in vredesnaam zijn eigen fouten kunnen maken, zolang hij er niet met de pet of baret naar gooit, want lamelendigheid is nooit goed te praten.

Dan verlies je je zelfrespect, als eenling en als groep.

Ik kan het weer niet laten, Geuzen, en moest er maar mee uitscheiden.

Wat mij betreft, houden we, nog heel veel jaren.

Ik hoop er nog lang getuige van te zijn.

Ere-Groepsleider

Oûbaas A. Stigter.

ROND DE RAADROTS...

Horde Mariendaal

en

Horde Presikhaaf

Beste welpen,

Het aantal welpen neemt de laatste tijd weer enorm toe, dit komt omdat jullie steeds weer vriendjes meenemen. (volhouden zo).

Horde Mariendaal heeft nu 25 welpen, terwijl de Horde van Presikhaaf er 24 heeft.

Wat wij het ergste vinden is dat het sterwerk van jullie nog lang niet in orde is, maar langzamerhand gaan er hier en daar toch verschillende ogen open (BRAVO). De leiding hoopt dan ook dat op de volgende tweede sterrenjacht er een hoop welpen van ons bij zijn, die dan de eer van de groep kunnen verdedigen.

Zoals jullie weten gaan de welpen van Mariendaal met Pinksteren met zomerkamp, de welpen van Presikhaaf weten het nog niet precies.

De leiding zal in dit jubileumjaar verschillende middagen met de 2 hordes spelen er komt namelijk een sportmiddag voor welpen en een groot bosspel in Mariendaal.

Ook komt er een postenspel samen met de verkenners in het voorjaar.

Al met al wordt het weer een spannend verhaal en we hopen jullie dan ook iedere middag terug te zien op de horde.

Met stevige Linkers

Akela B. Dotmits

Akela A.A. v. Essen

Akela H.J.G. Kolkman.

Uit de troep.....

Als jullie deze speciale "Geus" lezen zijn de feestdagen voorbij en zijn we een nieuw jaar begonnen. Een jaar waarin ons veel te wachten staat.

Allereerst de patrouillewedstrijden in febr., welke het thema van een Poolsexpeditie hebben en die "Polarbear" zullen heten. In mei gaan we deelnemen aan het jubileumkamp van de Arnhemse Padverkenners, die 50 jaar bestaan. Ook de Regionale wedstrijd zullen omstreeks die tijd aan de gang zijn. Daar willen we dit jaar hoge ogen gooien. Het fijnste van 1971 is wel de 13^e wereldjamboree in Tokio, waar ook dit maal een Geuzenafvaardiging naar toe zal gaan en wel vaandrig R. van Haarst, Gerard Blacquire en Hans v.d. Ham. Zij maken deel uit van het Ned. contingent, dat samen met het Belgische naar Tokio zal vliegen met een DC 8. We hopen maar dat ze veel foto's - films en leuke herinneringen mee terug zullen nemen, zodat wij er ook iets van te horen krijgen. Wisten jullie dat dit de 3e jamboree wordt, die door Geuzen bezocht zal worden? Eerder gingen Geuzen verkenners naar Griekenland 1963, Idaho (U.S.A.) 1967.

Mededelingen:

Gerard Blacquire en Hans v.d. Ham hebben in dec. het brandweerinsigne gehaald.

Jarig in januari: 7-1 Jan v.d. Wees/15-1 Duce Dalenoord. J. Prenger

De Geuzen anno 1971

Velen van U zullen wel vreemd gekeken hebben toen zij in de zaal ook zeeverkenneren zagen rondlopen. Maar ze horen er echt helemaal bij. Sinds 1965 heeft een gedeelte van de verkenneren hun werkterrein naar het water verlegd. Zij bezitten momenteel 2 Beenhakker-zeilvletten, terwijl een derde in aanvraag is. Deze zeeverkennerstroep van 22 "stoere bincken" staat onder leiding van schipper Van den Ham en stuurman Meyer. Hun thuishaven is de defensiehaven aan de Rijn. De landverkenneren, wat kleiner in aantal, spelen het spel van verkennen nog altijd in Mariendaal met als thuishonk het verkennerenslokaal in ons alom geprezen groepshuis "De Rotsblokken". Wist U dat de Rotsblokken in 1963 belangrijke uitbreiding hebben ondergaan? Er is een groot welpenlokaal bijgebouwd alsmede een waslokaal, toilet en een keuken!

En nu we het toch over welpen hebben, we hebben momenteel 2 hordes van samen ± 50 welpen. Eén horde o.l.v. Mevr. Dormits-Menco huist ook op de Rotsblokken, maar de andere horde o.l.v. de heer Kolkman werkt in Presikhaaf. Tot voor kort hadden we in deze wijk ook nog een derde horde, maar door leden- en leidersgebrek moesten wij deze opheffen.

De voortrekkers zijn de laatste loot aan de Geuzentak en zij zijn verenigd in de Wontolla Stam, die jaarlijks de alom in den lande bekende Black Pipe Trail organiseert. De stam is in 1960 opgericht en telt momenteel 11 leden variërend in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Het aantal leiders en leidsters dat de groep telt was per 1 januari 11. Een te klein aantal voor het op verantwoorde wijze leiden van de ruim 80 welpen en verkenneren. Wie komt ons helpen!

Adressen en telefoonnummers "De Geuzen"

+++++

GL	T.L. Krooneman, Karel Doormanstraat 15, Arnhem	Werk 08800-55444	tst.564
WL	Mevr. Dormits-Menco, Trans 9, Arnhem	433877	
AWL	Mel. L. Willemsen, Veluwestraat 38, Arnhem		
WL	A.A. van Essen, v. Wageningenstraat 32, Arnhem	Werk 085-421141	tst.6232
WL	H.J.G. Kolkman, Korenbloemstraat 24, Rhenen	08376-3550	
		Werk 08377-444	tst.348
AWL	Mevr. Th. Kolkman, Korenbloemstr. 24, Rhenen		
AWL	J. Derksen, Bovenbrugstr. 1a IV, Arnhem	Werk 085-434841	
AWL	Mevr. Derksen-Kraay, idem		
VL	J. Prenger, Willem de Zwijgerlaan 36, Zevenaar	Werk 085-326330	
AVL	R.J.F. van Haast, Warmelolaan 19, Arnhem	612788	
ZVL	A.v.d. Ham, Hakfortlaan 12, Arnhem	Werk 085-420741	tst.319
AVL	J.C. Meyer, Merelstraat 24, Arnhem	454288	
Stam	Stamleider C.W.J. de Heer, Iz. Evertslaan 62, Arnhem	425654	

LANGS HET SPOOR WERD GEHOORD.....

dat de opvolging van de groepsleider nu in zijn familie blijft
 dat er weer groepsraderen in Zevenaar gehouden kunnen worden
 dat dit dan dolle avonden kunnen zijn
 dat een vaandrig diepzeeduiker wil worden
 dat hier geen speciaal insigne voor is
 dat de ass.zeeverkennerleiders niet vaak komen
 dat de schipper in oude kranten handelt
 dat dit geld voor boten is
 dat oude kranten graag bij U afgehaald worden
 dat dit blad voorlopig niet meer verschijnt om,
 dat er te weinig kopie van de leden komt
 dat de makers van dit blad iedereen bedankt die er aan meegeholpen hebben

DE SPEURNEUS.

W a a r b l i j f t d e t i j d ?

W a a r b l i j f t d e t i j d ! ! ! ! !

De Geuzen bestaan 25 jaar, Dat is een bijzondere gebeurtenis in een tijd, dat veel van het oude is verdwenen en vervangen door nieuwe waarden.

Het is een goed teken voor een groep, want het betekent dat de vernieuwingen zich binnen de groep hebben voltrokken.

Wanneer je gevraagd wordt om een stukje in een herdekkingsnummer te schrijven, dan is dat voor je zelf een veeg teken. Men vindt je dan n.l. zo oud (veel te oud), dat je op herinneringen kunt teren. En dat is zo.....

Ik heb het ontstaan van de Geuzen meegemaakt, weliswaar niet direct als lid, maar als belangstellend toeschouwer. Als verkenner van de Zwervers maakte ik op zekere dag kennis met een kleine man, die - zoals onze hopman vertelde - een padvindersgroep ging oprichten. Hij nam één van onze patrouilles mee, met als patrouilleleider een zekere Gerard Rebel en vormde rondom deze "ervaren" verkenners zijn troep De Zwervers II. Na een jaar kregen wij onze patrouille terug, want ze konden nu wel op eigen benen staan. Al gauw verbood het Nationaal Hoofdkwartier het hebben van twee troepen binnen één groep, zodat De Zwervers II werden omgedoopt in De Geuzen. Als daskleuren kozen wij blauw en grijs, want die hopman Stigter - groot van ideeën - had als ideaal nog eens met zeeverkenner te kunnen gaan werken. De kleuren blauw en grijs waren symbolisch voor de lucht en het water, welke kleur nu precies wat voorstelde was niet geheel duidelijk en kennelijk ook niet voor de kleuren zelf, want na enige keren wassen zag men een vaalgrijs blauw en een iets blauwig grijs.

Maar ja dat komt door ons hollands klimaat. De Geuzen leefden eerst in Zijpendaal, later in een kelder in de ruïne van het Diaconessenhuis. Een actieve oudercommissie steunde hopman Stigter in zijn bouwplannen. De heer Bonard maakte het ontwerp en het puin van het verwoeste Arnhem werd afgebikt om ons de stenen voor het troephuis "De Rotsblokken" te leveren. Een gecombineerd kamp van de Zwervers en De Geuzen in Ermelo was een grote gebeurtenis. Een verkenner verdween 's nachts uit zijn tent, de troep had een bijzonder leuk onverwachts nachtspel en de leiding de grootste moeite om een geloofwaardig slot aan de verdwijning te maken. Dank zij de hulp van een dokter lukte dit.....

Toen de Zwervers werden opgeheven was de keus niet moeilijk: Ik kwam Vaandrig A. Kolthof als vaandrig assisteren.

Een poging tot de oprichting van een stam volgde. Met ons vijven waren wij de gasten van de Viking-stam. Ca. een halfjaar hebben wij het bij Oûbaas Jedema volgehouden, maar de Vikingstam was te oud voor ons; we konden de leeftijds kloof niet overbruggen. En dus was Oûbaas Stigter groepsleider/voortrekkersleider zonder stam. Hopman Zweers kreeg de leiding over de troep.....

En zo verstreken de jaren. Na hopman Zweers kwam tijdelijk ADC-V v.d. Broeke, daarna weer hopman Stigter, hopman van Rijn en een zomerkamp in het voor de Geuzen zo magische Giethoorn. Het was een zeer waterig kamp, dat met afgrijzen door de daar eveneens kamperende Vikingstan werd aanschouwd. De Vikingstam vaardigde een van haar leden af om de Geuzen te helpen..... en zo deed baas den Besten zijn intrede in de Geuzen. Er was spoedig een arbiter nodig om enige geschillen te beslechten en ja, wat gebeurt er dan.....

Voor ik het wist was ik waarnemend hopman met eminente steun van Vaandrig de Heer en vaandrig Krooneman. Ha, dacht Oûbaas Stigter, nu of nooit en zo mocht ik hem in het veertiende jaar van de Geuzen opvolgen als groepsleider. We paktten de zaken stevig aan. Al spoedig werd de seniorpatrouille uitgebouwd tot een echte stam. Deze kreeg vanwege zijn Zwerversafkomst de naam Wontollastam. Als eerste voortrekkers werden geïnstalleerd baloe Pim te Wechel, vaandrig Tim Krooneman, vaandrig Huub de Heer en wnd. hopman Jaap Duisterwinkel. De ADC-Vt Modderman verrichtte de installatie, de borgen waren Oûbaas Stigter en Baas den Besten. Een typische leidersaangelegenheid, maar dit diende dan ook alleen om de stam aan voldoende geïnstalleerde voortrekkers te helpen om als volwaardige stam te kunnen draaien

Een andere stap - is t veranderen van de kleur van de das in de schotse ruit Hay and Loith - was hieraan reeds voorafggegaan. De idealen van land en water waren voor de landgroep De Geuzen immers toch niet realiseerbaar..... De troep bestond op een gegeven moment uit 37 verkenners en werd geleid door twee even goede vaandrags. Geen nood, ze vonden de oplossing voor dit probleem. Een splitsing van de troep in een juniortroep onder hopman Krooneman en een seniortroep onder leiding van de Heer vond plaats.

Oubaas Duisterwinkel ging samen met de Heer van de Besten de Wontollastam begeleiden. De leiding van de Geuzen riep de ADC-en voor welpen, verkenners en voortrekkers op het matje. Hopman de Heer declameerde een lijst met 17 punten van bezwaar tegen de toenmalige gang van zaken en 3 weken later was onze huidige hoofd-commissaris - toen nog districtcommissaris van Arnhem - in de groepsraad aanwezig om deze lijst met ons te bespreken.(En passant smeerde hij ons nog even de bedriegertjes aan ...)

De groepscommissie verrichte bergen werk om de uitbreiding van het troep-huis te realiseren. In 1962 mocht eregroepsleider Oubaas Stigter met een speciale bijslag het enorm uitgebreide troephuis "De Rotsblokken" openen. De seniortroep kreeg er een vaandrig Hoekstra bij, die weldra de bijna afgestudeerde hopman de Heer opvolgde. Hopman Hoekstra was bezeten van het waterwerk, de seniortroep ging het water op. De eerste beenakkerzeilvlet Jasper Leynsz (een goede historische Geuzennaam) koos het niet zo ruime sop.

Een tweede welpenhorde in Presikhaaf werd opgericht. Akela Haring maakte er een flinke horde van. Akela Dormits kreeg de leiding over de horde op de "rotsblokken". De Wichart van Gelregroep kon het niet langer bolwerken. Geen nood, de Geuzen konden ook nog wel een derde horde erbij hebben.

Akela Kolkman met zijn jongens verwisselde de Wichard-das voor de schotse ruit van de Geuzen.

Een grote groep met een enorme staf van leiding en met nog zeer vele plannen was tot stand gekomen.....

Daarmee echter ook een aantal andere verschijnselen, die vaak met een zeer snelle expansie samengaan.

De heer Brandt nam gedurende een jaar het groepsleiderschap waar.

In deze periode verhuisde Akela Haring naar Dietinchem en legde ook schipper Hoekstra zijn functie neer. Hopman Krooneman werd tot groepsleider gekozen.

De jaarlijkse boerenkoolmaaltijd verhuisde naar de sluiting van de Jacobiberg naar de manschappencantine van de LETS.

Maar De Geuzen zijn De Geuzen gebleven. Met een goede gezonde troep en een bloeiende zeeverkennerstroep, twee hordes en de Wontollastam..... Langdurige bouwplannen bestaan er voor Presikhaaf. Realisatie is een kwestie van tijd.

Drie Geuzen gaan naar de wereldjamboree.....

Een levende groep die nu vijftientig jaar bestaat. Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd!!!!!!!

Geuzen, veel sukses in de volgende vijftientig jaar. Want die komen er bij zo'n energieke groep. Zo'n groep is niet kapot te krijgen, die vernieuwd zijn omgeving met de tijd mee.