

P A D V I N D E R S G R O E P " D E G E U Z E N " A R N H E M

Groeps/Verkennersleider : T.L.Krooneman, Karel Doormanstraat 15, Arnhem

Arnhem, 12 december 1969

Geachte ouders,

Zoals u misschien al in het blad "De Verkenner" hebt gelezen, wordt in 1971 in Japan de 13e Wereld Jamboree gehouden. De deelname hieraan staat open voor padvinders uit de gehele wereld, maar u zult wel begrijpen voor de nederlandse verkenners hieraan hoge kosten zijn verbonden. De deelnemerskosten bedragen n.l. fl 2500,- per persoon, dit is inclusief de vliegtocht heen en terug naar Japan, 2 weken Jamboree en ongeveer 3 weken trektocht door Japan.

Daar u zoon op het moment van de Jamboree binnen de gestelde leeftijdsgrenzen valt, zou hij hieraan kunnen deelnemen, mits u het deelnemersgeld wilt en kunt opbrengen.

Omdat voor 1 januari a.s. aan het Nationaal Hoofdkwartier opgegeven moet worden welke jongens in principe deelnemen, verzoek ik u, indien u minstens fl. 1800,- zelf kunt betalen dit per omgaande aan mij te berichten, zodat ik nadere stappen kan ondernemen. Mogelijk kan de groep middels akties en subsidies de resterende gelden bijeenbrengen. Het zou n.l. bijzonder leuk zijn als ook nu weer een Geus aan de Jamboree zou kunnen deelnemen, want eerder gingen jongens van onze groep naar de 11e en 12e Jamboree resp. in Griekenland (1963) en Amerika (1967) en bovendien naar de Bigi Kroetoe in Suriname (1965).

Hopende dat ik u voldoende heb ingelicht over deze unieke mogelijkheid, verblijf ik,

met vriendelijke groeten,
hoogachtend



T.L.Krooneman