

## Jan Prenger zijn herinnering aan de Bigi Kroetoe (1964) in Suriname

**Bigi Kroetoe** (Grote Bijeenkomst) was het jubileumkamp van het NPV District Suriname, ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan in 1964. op een terrein bij het vliegveld Zanderij. Hieraan namen ook Scouts deel uit de omliggende landen zoals Brits en Frans Guyana, Trinidad, de Nederlandse Antillen, de Verenigde Staten en Nederland.

De Nederlandse vertegenwoordiging bestond uit de Mr Theo Simoonstroep, een groep verkenners van 24 jongens/4 patrouilles en 3 leiders: hopman H.J. Groen en de vaandrigs Freek Heezen en J.Grotenhuis. Uit Arnhem kwamen 8 jongens: Henk van Hunen, Leo Maandag, Jan Prenger, Max Derks, Henk Lok, Gerrit Hofstra, Arjan van Someren en Chiel Balster.

Na de voorbereidingen, die een half jaar duurden, vertrok de groep op 15 juli 1964 per trein vanuit Arnhem naar Amsterdam. De reis naar Suriname werd per boot gemaakt er werd op 15 juli ingescheept op de Oranjestad van de KNSM in Amsterdam.

De reis duurde 2 weken en ging via IJmuiden, waar de AHKC buitenland Oûbaas Jan Volkmaars van de NPV de groep uitzwaaide, naar Southampton waar voor de rede nieuwe passagiers aan boord kwamen, naar Lissabon (carte disembarque d.d. 20 juli). In Lissabon werd een tocht door de stad gemaakt en diezelfde dag vertrok de groep naar Madeira. Hier werden ze door enkele padvinders opgehaald voor een tocht over het eiland en door de stad. Daar werden een barbecue en enkele bodega's aangedaan. De traditionele sledetocht over de gladde keitjes werd hierbij niet overgeslagen.

De volgende dag vertrok de boot voor de oversteek naar Trinidad een tocht van 10 dagen alleen maar water. Op 30 juli werd de hele groep door Neptunes gedoopt bij de oversteek van de evenaar. In Trinidad (31 juli immigration) werd een cacaoplantage bezocht en de stad, waarna de route verder ging richting Para-maribo.

Aankomst Paramaribo: welkom en afgehaald door de padvindersband, gingen de verkenners mee met hun gastouders waar ze 2 weken verbleven. Elke dag mochten ze zwemmen in zwembad Oase, verder werd er een bezoek gebracht aan premier Dhr.Pengel en de gouverneur, werd een reis gemaakt met de Troepenmacht in Suriname (Tris) over de Surinamerivier naar Moengo en Albina, oversteek naar Frans Guyana, werd het Brokopondo meer in aanleg bezocht en diverse nederzettingen langs de rivier aangedaan. Deze reis ging per bus, maar van het bauxietstof werden de jongens erg rood gekleurd.

Op 20 augustus begon het kamp, de **Bigi Kroetoe**, op het kampeerterrein bij Zanderij dat 10 dagen duurde. Elke patrouille zat in een ander subcamp, we sliepen onder een afdak van bananenbladeren in een originele hangmat met klamboe tegen de muskieten, er werd gezwommen in de Colakreek (die kleur had die ook)

Luchtfoto van het kampterrein

