

LOGBOEK

VAN

JAAF DUIS TERWINKEL.



Chief-scout in Arnhem

Enthousiaste ontvangst op Grote Markt

Een rijzige gestalte in rode kilt stond Zaterdagmiddag in stramme houding voor het monument aan de oprit van de Rijnbrug: lord Rowallan, de nieuwe chief scout, herdacht de mannen, die in de slag om Arnhem zijn gevallen. Een bloemstuk van chrysanthen in de vorm van de gestyleerde lelle met een lint in de bekende kleuren geel, groen en rood van welpen, verkenners en voortrekkers, werd aan de voet van het gedenkteken geplaatst. De band van het N. P. V. accentueerde met tromgeroffel en hoornsignalen de betekenis van dit ogenblik. In het gevolg van de chief, die eerder een krans had gelegd bij de Waalbrug te Nijmegen, bevonden zich lord Peter Baden Powell, zoon van wijlen B. P., mr. Gland Binchman, internationaal commissaris en van Nederlandse zijde de hoofdcommissarissen Spijkerman, Van Leeuwen en ds. Kalman namens de X-groepen, allen van de staf van het N.P.V. en namens de R.-K. verkenners baron Van Voorst tot Voorst, hoofdaalmoezenier Verhoeven en de heer Schütehelm. De districtscommissarissen werden voorgesteld en tenslotte richtte lord Rowallan zich in een korte toespraak tot de padvinders. Spr. bracht dank voor deze ontvangst, betoende zich erkentelijker nog voor de wijze, waarop de leden van het district de graven der in hun midden gevallen Airbornes in ere houden. Moge deze zorg blijven en moge zij mede een bijdrage vormen tot de vestiging van een blijvende vrede onder de mensen, ook al zou deze vrede eerst voor de komende generaties tot realiteit worden.

Op het Airborne-kerkhof

Een groep verkenners en welpen uit de gemeente Renkum, de erewacht vormende, ontving lord Rowallan op het Airborne-kerkhof te Oosterbeek. De bezoeker werd verwelkomd door de burgemeester, de heer J. Talsma. De commissaris van politie legde een bloemstuk aan de voet van het houten kruis. In grote stilte weerklonk „the last post”, geblazen door een van de hoornblazers van de „Veluweband”.

Ralley op de Markt J.D.

Terug in Arnhem, werd den leider van de internationale padvindersbeweging daarna op de Grote Markt een uitbundig welkom bereid door de verkenners en welpen en door de padvindsters en kabouters. De chief-scout nam plaats op de losse trailer van een auto, welke voor de overblijfselen van de Grote Kerk was geplaatst. Aan de ene zijde werd hij geflankeerd door de „Arnhemband” van de K.P.V. en aan de andere kant door de „Veluweband” en ere-escortes van de padvindsters en verkenners. Vóór hem uitgestrekt lag het volkomen lege, grote plein van de markt. Op een signaal van de districtscommissaris van de K.P.V., de heer J. Max, kwamen plotseling van achter de ruïnes ongeveer duizend padvindsters en padvindsters op de chief-scout toegestormd. Lord Rowallan richtte het woord tot de grote schare. „Een verkenner is ridderlijk”, zo sprak hij, „en daarom verwelkom ik hier op de eerste plaats de padvindsters en gidsen; ik breng haar de groeten over van haar zusters uit Canada en Afrika, die ik kortelings bezocht. Ook groet ik de welpen, waarvan ik er velen in de wereld ontmoette en die hier, zoals overal elders, lachen. Wij allen behoren tot een grote familie, die gebonden is aan de belofte van mensenliefde en trouw. De stichter van de padvinderij Baden Powell leerde ons, dat wij het geluk niet hebben, om ernaar te kijken, maar om het aan anderen te geven. Daarom vroeg B. P. ons, iedere dag een goede daad te doen. De goede daad doen wij over de gehele wereld samen, althans wij trachten dat te doen, zowel padvindsters en verkenners, als welpen en kabouters”.

Aan de hier verenigde padvindsters vroeg de chief-scout hun zusters en broeders in de wereld wat dit betreft niet teleur te stellen. „De goede daad van vandaag”, zo vervolgde hij, „is jullie hartelijk welkom aan ons, aan mij en de andere Engelse gasten. In dit welkom hebben jullie tot uitdrukking gebracht dat wij jullie broeders zijn en geen vreemdelingen. Zij, die de jamboree bijwoonden, hebben iets leren

11 October

1947

Bezoek van

de chief-scout

Lord Rowallan

en Lord Peter Baden

Powell aan

Arnhem.



Verkenner



welp



Voortrekker

begrijpen van datgene wat internationale broederschap is. In Nederland hebben jullie tijdens de oorlog en in de wederopbouw nadien, voorbeeldig werk geleverd. Arnhem is, wat dat betreft, een voorbeeld geweest. Daarvoor dank ik jullie uit de grond van mijn hart. Gaat zo voort en draagt de geest van vriendschap uit en dan zal, naar ik hoop, eens de tijd komen, dat er geen oorlog meer nodig zal zijn. 20

Het harde lot, dat de bevolking van Arnhem heeft getroffen, heeft weerklank gevonden in het Engelse volk. De banden van vriendschap tussen de bevolkingen van Nederland en Engeland gelegd, zijn onverbrekelijk. Het kerkhof in Oosterbeek, dat ik zojuist bezocht is, daarvan het symbool. Laat ons samen sterk zijn en voortbouwen aan de geest van broederschap, welke alle volken moet verbinden," zo besloot de chief-scout. Zijn toespraak werd door zijn jeugdige auditorium met bravo-geroep en een „Arnhem-yell" beantwoord.

Het gezelschap is vervolgens naar Ommen vertrokken.

Tijdens een bijeenkomst met zestig districtscommissarissen heeft lord Rowallan aan de voorzitter van de Nederlandse padvinderraad, de heer Roest van Limburg, een beeldje overhandigd, uitbeeldend een knielende ridder. Lord Rowallan bood dit geschenk aan om uitdrukking te geven aan zijn bewondering voor de moed en het uithoudingsvermogen van de Nederlandse padvindere tijdens de bezetting betoond en om dank te brengen voor het voorbeeld, dat zij gegeven hebben aan de padvindere van de gehele wereld.

Op paleis Soestdijk

J.D

Op uitnodiging van het Prinselijk paar hebben de drie Engelse padvinder-leiders zich Zondagmorgen naar het paleis Soestdijk begeven. Het gezelschap gebruikte er in de huiselijke kring van het Prinselijk paar met de drie oudste Prinsesjes de lunch en verliet het paleis ruim een uur later.

Om tien minuten voor twee moesten we aanstroom voor Instructie Schoevers. Daar werd de troep opgesteld in rijen van drie. Voorop ging Mark de Haas met de vlag, dan volgden de junioren en achteraan kwamen de senioren. Toen marsoleerden we onder leiding van Wim van Gilsr naar de groote markt. Daar kregen we instructies voor de komende valley en repeerden we enige yells en ledereu o.a. „Hoori zeg het voort..." en lei „Wilhelms". Ook lei „God save the King" maar on-dur dur door de meeste verkenneris niet zo goed gekend werd, lieereu we het maar seliereu. Terwijl we dit dede viel een van de vier groze vlaggen asten om en de voorste die daar stonden, konden nauwelijks op zij springen. Daarna hielden we

J.D.



De chief-scout, lord Rowallan, heeft Zaterdagmiddag bij zijn bezoek aan Arnhem en Oosterbeek, een krans gelegd aan de voet van het oorlogs-gedenkteken bij de brug ter ere van de dapperen, die zijn gevallen in de strijd voor de vrijheid.

een proefralley. Op een gegeven Hoorn signaal ^{kwam} ~~zakte~~ eerst de welpen en daarna de verkenners aan stormen. Dit lukte wel niet helemaal, maar daar ^{voor} ~~toe~~ was het ook maar een proefralley. Toen moesten we weer alle maal naar onze schuilplaatsen. De verkenners van „de Zwervers“ zaten achter de Sabels poort en de welpen achter het waaggebouw. Toen kwam voorafgegaan door de K.V. band (Hrnlom-land) en de Kluwer band de Chief-scout en zijn gevolg er aan. Na een solico

ein deloze Trommelslagerij werd eindelijk het hoor-
 signaal gegeven. Nu verliep alles naar wens. Toen
 we allen stilstonden hield de chief-scout een redevoering

J.O.



De Engelse padvindersleiders die momenteel in ons land vertoeven, zijn
 door het Prinselijk Gezin op Soestdijk ontvangen. V.l.n.r. Comm. ds.
 Klakman, Lord Baden Powell, Prins Bernhard, Lord Rowallan, Prinses
 Juliana, Comm. van Leeuwen en Glad Bincham. Op de voorgrond de
 prinsesjes Margriet, Beatrix en Irene.

Daarna deden wij de "Anker-yell" en "B.R.A.V.O." Hierna
 sloot de middag en marcheerden wij weer naar
 Selverers, waar we uit elkaar gingen.



Schlofferman



vaandrig
 wensink pels
 is de wop op zigt

Zaafwonderwens



een P.L. DE OTTERS

Zaterdag 18 October 1947

Van hier tot 23 April 1951 geen verslagen opgemaakt.

In 1950 zijn de Zwerwers opgeheven en is ondergetekende overgegaan naar de Geuzen. Op 4 Jan 1951 geïnstalleerd tot AVL.

J.H. Dainsterwiel

Maandag 23 April 1951 St. Jorisdag.

De dag werd geopend door een vlaggeparade op de ronde wei in Soubbeek. Deze ving aan om kwart over zeven. De D.C. dr. van



Ter gelegenheid van de Internationale Padvindersdag (St. Jorisdag) was het district Amsterdam van de „Nederlandse Padvinders Vereniging” op de Dam te Amsterdam bijeen om de vlaggeparade bij te wonen. De St. Jorisvlag wordt opgedragen.

Griet Kuise hield een korte toespraak over de betekenis van deze dag. Hierna werden de rode tulpen uitgedeeld en vooropgegaan door de Veluweband gingen we uiteen.

's Avonds hadden we een kampvuur bij achter het Schaarsbergen voetbalveld. In tegenstelling met gewoonlijk werd de avond geopend door enkele liedjes door AVL Dainsterwiel begeleid op de gitaar. Hierna volgde een recreatie van de welpenleiding. Vervolgens weer een paar liedjes en toen kwamen de Reiger Batawieren in ons land. De stemming werd zeer rumoerig gedurende de de volgende nummers, maar toen de Hopman het St. Jorisverhaal vertelde werd het weer stil. Hierna werd het kamp-

vuur gesloten. De kaderpatrouille bleef nog na om een nieuwe troep formatie te bespreken. Besloten werd om de patrouilles volgens leeftijd in te delen, n.l. de Reigers ^{voor jongens} van 14-15 jaar, de Valke van 12, 13, 14 jaar en de Eekhoorns van 11-12 jaar. Bovendien werd besloten de P.H.'s te voor een half jaar te liëren en dan eventueel te wisselen. Als kandidaten werden gesteld voor de Reigers Peter van Rijn, Ernst Kaufe en Wim Bonardet, voor de Valke Max Nathans en Leon Dursbain, en voor de Eekhoorns Feits Berends en Kojé van Leeuwen.



Zaterdag 20 April 1951.

Alles was regen. Er is geen troep gehouden. Alleen werden de P.H.'s gekozen en geïnstralleerd. Het waren: Reigers P.H. Ernst Kaufe, A.P.H. Peter van Rijn; Valke P.H. Max Nathans, A.P.H. Leon Dursbain; Eekhoorn P.H. Feits Berends, A.P.H. Kojé van Leeuwen. Een paar jongens hebben nog aan het troefhuis meegeholpen.

Natuurverslag.

De waaierduiven deze week hebben plotseling al het groen dan wel de verschillende bloem en bloeien al. De laatste twee dagen

lijft het weer sprekend. Verder weinig nieuws,

Zaterdag middag windrichting NNW.
maximum temperatuur 7°C.

Voedsel gezien als sprenken paartje dat nestelt

Loutduiven, bef ^{lyster} specht, etc.

Dieren: o.a. kazen, konijnen en eekhoortjes

Het bier is weer best, maar

Het weer is weer pet.



De beflister — o.a. ook dominée en dominéelijster geheten — is eigenlijk een merel met een witte borstkrans en lichte zoompjes om de veren.

Dinsdag 1 Mei 19.30 uur.

Om lunch over zeven was het verzamelen bij Ernst Klaupe. Ondergetekende was nog aan het tennissen doch werd opgehaald. We reden langs ons troepje naar Mariëndaal, waar de kaderleden kompas gebruik oefenden. Daarna werd de brandweer greep beoefend. Tot slot gingen we een 100 meter hardlopen, terwijl de hoptman ondertussen een kort spoor tje uitzette. Toen de jongens dit ook nog gevolgd hadden, zolden we

het Jim fitru ripe binnen. Om half 9 gingen we weer naar huis toe.

Natuurverslag: De bomen zijn nu bijna allemaal groen geworden. Verschillende kleine plantjes bloeien al. Er zijn al weer veel in het o.a. een paar vlinders gezien. Kagedieren zijn evenwel nog niet te vinden.

de lichte onderheid, rood kwikstaarte en specht waar-
vrijdag heeft het geregend. Verder droog weer

Zaterdag Wind:

Vogels:

Planten:

Klein hoefblad
vrij present



Voorjaars tekenen

