

Verkenners in hun nieuwe groepshuis

Onder groote belangstelling, zoowel uit padvindingskringen als van de zijde der ouders vond Zondagmiddag de opening plaats v. h. eerste speciaal voor dit doel gebouwde padvinders-groepshuis van het district Arnhem. Dank zij de medewerking van de autoriteiten, niet in het minst van de eigenares van het terrein, de Gemeentelijke Waterleiding, was het den Veluwschen Verkenners mogelijk om hun nieuwe clubhuis weer op hetzelfde terreintje te bouwen, waar het vroeger ook stond. Boven aan den Apeldoornschen weg. Het vorige gebouwte, oorspronkelijk een directieket, vond zijn einde kort na het opheffen van de padvindersbeweging door de bezetters. Een oud-lid kon niet langer aanzien dat de Nationale Jeugdstorm er wederrechtelijk bezit van had genomen en deed het in vlammen opgaan.

Nu stond men bij het nieuwe groepshuis, een stevig houten gebouw op steenen fundament, voorloopig nog bestaande uit een verkennerslokaal van vier bij acht meter, een Voortrekkerslokaal en een leiderskamer, doch, wanneer de financiën het toelaten, hoopt men het met een Welpenlokaal uit te breiden.

Een lange rij van sprekers besteedde voor de opening het spreekgestoelte, Hopman B. v. d. Berg, die alle aanwezigen welkom heette, de heer S. X. Schortinghuis, penningmeester van het groepscmité, de heer J. Lensink die bij de oprichting zitting had in het groepscmité in 1930, mej. M. W. Tenge namens het Ned. Padvinders Gilde, oud-Hopman Schrijver, ir. J. F. Schönfeld, de Voorzitter van het plaatselijk afdelingscomité, Hopman mr. A. Stigter, namens de groep „de Zwervers” en ten slotte de Districtscommissaris w. Paalman als laatste spreker. Hierna werd door de twee kleinste Welpen de sleutel aangeboden en verklaarde de D. C. met het openen van de deur het clubhuis voor geopend. Zoowel exterieur als interieur maakten bij de nu volgende bezichtiging een buitengewoon gunstigen indruk. Buiten de forsche bouw van ruwe boomstammen, binnen de lichte kleuren van de wanden, de vele foto's en trofeeën uit den tijd van voor-, tijdens- en ook reeds na den oorlog, waarbij uiteraard de herinneringen aan het Engelsche kamp een belangrijk aandeel vormen. Zoowel de ontwerper, ir. van Straaten en hopman van der Berg, als de jongens die veel van hun vrijen tijd aan de vervolmaking van het geheel gaven, hebben eer van hun werk. De middag werd verder gevuld met demonstraties, terwijl 's avonds een kampvuur op het terrein deze voor de Veluwsche Verkenners zoo belangrijken dag besloot.

PADVINDERSWERELD

Broeder-padvinders en belangstellenden van Arnhem en omgeving, de Arnhemsche Courant is het eerste dagblad in Nederland, dat regelmatig naar het voorbeeld van vele Engelsche couranten een plaatsje aan onze beweging zal inruimen. Onze beweging, die in Arnhem duizenden, in Nederland meer dan honderd-duizend en over de geheele wereld vele miljoenen leden telt, kan hier niet erkentelijk genoeg voor zijn. Hierdoor is voor ons de gelegenheid geschapen om meer bekendheid aan de padvindersbeweging te geven, om vele wanbegrippen uit de wereld te helpen en om meer nog dan vroeger ons te richten tot alle groepeerings van onze bevolking, maar ook een mogelijkheid om een nauwer contact te leggen tusschen groepen, de leiders en de jongens.

Deze week willen wij ter eere van den eersten keer dat deze rubriek in de Arnhemsche Courant verschijnt het woord geven aan onzen Districts-Commissaris.

A. D. C. H. S.

Wat is padvinderij eigenlijk?

Was de Padvinderij voor den oorlog al een sterke en omvangrijke jeugdbeweging, die vooral tijdens en na de Wereld-Jamboree in '37 te Vogelenzang zich in ons land in de belangstelling van velen mocht verheugen, na de bevrijding kwam er intense belangstelling en groei.

Gelukkig dat vele mannen zich geroepen voelden het hunne bij te dragen bij den opbouw van ons Nederland, speciaal wat het onderdeel Jeugd betreft, door zich beschikbaar te stellen voor een leidersfunctie, terwijl anderen zich vereenigden in commissies, aldaar in stilte krachtigen steun gevend. Toch heerscht er bij menigeen nog een verkeerd begrip. Padvinderij! Ontsproten aan het brein van den grooten Lord Baden Powell of Gilwell, vond de beweging al gauw haar weg naar Nederland. Zij rust op twee pijlers, onveranderlijk en zeer kenmerkend, te weten: de Padvindersbelofte en de Padvinderswet.

De Padvinderbelofte:

Op mijn Eer belooft ik ernstig te zullen trachten:

1. Mijn Plicht te doen tegenover God en mijn Land,
2. Iedereen te helpen waar ik kan,

3. De Padvinderswet te gehoorzamen.

Het is dus geen eed, die bij voorbaat elk struikelen als onaanvaardbaar aanneemt; het wil een ernstige belofte zijn, gebaseerd op de eer van den jongen, die hem doet voelen, nooit te willen transigeeren, onder welke omstandigheid dan ook. Met deze Belofte voor oogen tracht een Padvinder ernstig zijn rechte koers te volgen.

De Padvinderswet:

1. Op de eer van een Padvinder kan men vertrouwen.
2. Een Padvinder is trouw.
3. Het is de plicht van een Padvinder zich nuttig te maken en anderen te helpen
4. Een Padvinder is een vriend voor allen en een broeder voor alle andere Padvinders.
5. Een Padvinder is ridderlijk
6. Een Padvinder is een die-renvriend.
7. Een Padvinder weet orders te gehoorzamen zonder tegenspreken.
8. Een Padvinder glimlacht en fluit onder alle moeilijkheden.
9. Een Padvinder is spaarzaam.
10. Een Padvinder is rein in gedachten, woord en daad.

Dit is een positieve en geen negatieve wet. Het woordje „niet” komt er niet in voor en er staat niets in dat alleen maar van toepassing is op het jongensleven en niet van kracht kan zijn voor later jaren. Vandaar het bekende gezegde: „Eens Padvinder, altijd Padvinder”.

In den geest van het verkenneren wordt eerlijkheid, trouw, vaderlandsliefde in gunstigen zin, hoffelijkheid, opgewektheid en reinheid verwacht. Deze geest is de „padvindersgeest” en leert een jongen zelfvertrouwen, zelfverloochening en zelfbeheersching. Dit alles is, wat wij willen, zoodoende werkend aan een betere wereld in nauwe samenwerking met onze broeder- en zusterpadvinders in de geheele wereld.

Gij allen, buiten de beweging, kunt daaraan meewerken, door ons met begrip gade te slaan en tegemoet te komen. Moge daardoor in eendrachtige samenwerking met andere jeugdbewegingen, de jeugd van Nederland, en de wereld een groote toekomst tegemoet gaan.

W. J. PAALMAN,
Districts-Commissaris.

PADVINDERSWERELD

De Broederschap van oud-Advinders

Uit de voorgaande artikeltjes in deze rubriek zult u gelezen hebben, dat de advindersgroepen bestaan uit een welpenhorde, een verkenners-troep en een voortrekkersstam. Deze onderdeelen treden naar buiten op en trekken er op Zaterdagmiddagen geregeld op uit om het spel van verkennen te gaan beoefenen.

Een nog niet genoemd onderdeel van onze Beweging is de Broederschap van oud-advinders, of kortweg genoemd de O.P.V. Dit onderdeel treedt niet zoozeer naar buiten op en het is toch wel gewenscht, deze afdeling eens nader te bezien en bij haar werkzaamheden stil te staan.

Wanneer de jonge mannen op een leeftijd gekomen zijn, dat zij om de een of andere reden niet meer in de gelegenheid zijn actief aan het advinderswerk deel te nemen, bestaat voor hen de mogelijkheid zich te melden voor de O.P.V.

Gebonden aan hun wet en belofte gevoelen zij zich gedrongen aan de Beweging, welke ook zij hielpen groot maken, iets terug te geven van hetgeen zij als jongen hebben ontvangen.

De oprichting van de O.P.V.-kringen, dateert van eenige jaren voor de Jamboree 1937 te Vogelenzang. Het ledental was toendertijd reeds zoo groot, dat op die Jamboree een afzonderlijke dag werd gehouden voor oud-advinders. Ook Arnhem kwam toen met een behoorlijk aantal voor den dag.

De O.P.V. stelt zich ten doel de advinderij in alle opzichten te steunen. Een speciale taak is echter voor de O.P.V.-ers weggelegd, om in den ruimsten zin des woords in alle lagen der bevolking achting af te dwingen door hun levenshouding. Zij moeten in woord en daad toonen, dat hun devies: „Eens advinder, altijd advinder” geen holle phrase is, doch werkelijkheid. Niet alleen in hun particuliere leven, doch overal waar zij zich ook mogen bevinden. Zij worden hierin gesteund door hun afgelegde belofte en door de wet, welke toepassing zij vrijwillig op zich namen.

De wederoprichting van de O.P.V.-

kringen ontmoet in Arnhem nog wat moeilijkheden. De meeste oud-advinders zijn nog niet in de gelegenheid hun volle medewerking te verleenen. Toch is een kern momenteel reeds bezig aan den opbouw van hun taak.

Door het groote gebrek aan leiders zijn zij doende om langs diverse wegen middelen te vinden de leiding in haar zware taak bij te staan.

Moge ik hierbij de oud-advinders welke zich nog niet hebben gemeld opwekken zich alsnog op te geven, daar door oorlogshandelingen de archieven van de meeste groepen verloren zijn gegaan. De N.P.V. rekent op u allen.

Op verschillende wijze nemen de O.P.V.-ers deel aan het werk achter de schermen. Organiseeren bijeenkomsten, waarop onderwerpen van allerlei aard behandeld worden. Ook in hun oude groepen nemen zij verschillende functies waar, zooals: instructeur, beoordeelaar, trainer enz. Voor de O.P.V.-ers die elders de Beweging hebben gediend is emplooi genoeg in de groepen van ons district.

De A. D. C. voor Oud-Adv.
v. d. Br.

23 april 1947

HEDEN ST. JORISDAG.

Heden is het de naamdag van den schutspatroon der advinderij, St. Joris. Gisteravond reeds werden kerkdiensten gehouden en hedenmorgen om acht uur was het Velperplein gevuld met groepen advinders van alle gezindten. Na een vlaggenparade werd het lied „Hoort zegt het voort” gezongen en het Wilhelmus. Hedenavond zullen de diverse kampvuren hoog flakkeren en de legende van St. Joris zal van mond tot mond gaan.