



Redactie krabbel

Hallo Allemaal,

We zijn al weer een paar maanden verder en de redactie had op een rustige zomer gehoopt. Maar jullie hebben weer zoveel kopij aangeleverd dat dat er niet voor ons in zit.

We hebben deze maal stukjes voor jullie van de Geuzenpicknick, de DWEK-vossenjacht en DWEK-dag, de Nationale Jamboree in Nederland en in IJsland, het stamkamp, de vlaggetjesdag en het sprookjesboekspel.

Ook hebben we een aantal spelletjes voor jullie. Om jullie door de zomerkampen en jamboree's heen te helpen.

De Redactie,

Ronnie Neuhaus, Merlijn Kiezenberg en Ben Franken

PS. Kopij inleveren kan tot 20 september 2008.

Van het Groepsbestuur

Sinds het laatste Geusje zijn er weer een flink aantal acties in gang gezet door of namens het bestuur. Zo is er om de brandmeld/ontruiming - installatie op De Rotsblokken te bekostigen een verzoek ingediend bij het Scouting Nederland Fonds. Als de installatie geplaatst is kunnen we met de leden weer eens een nachtje binnen slapen en daarnaast, om een beetje inkomsten te krijgen, het clubhuis weer aanbieden voor zomerkampen.

Nog een aantal bezigheden van het bestuur: We hebben deelgenomen aan de discussie over de

toekomst van Meinerswijk en de rol van waterrecreatie daarin, er is met alle Arnhemse groepen overlegd over de plaats van Scouting in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, samen met de werkgroep sponsoring zijn we actief op zoek naar middelen (materieel en financieel), we nemen deel aan regionale (Scouting) overleggen enz.

Natuurlijk is er ook tijd en gelegenheid voor gezelligere zaken; het bezoeken van recepties, kampen, jubilea, borrels en barbecues behoren ook tot de bestuurstaken.

Voor de komende tijd begint de agenda zich ook al weer aardig te vullen.

Namens het bestuur gaan er twee groepsleden op pad om ambassadeur te zijn voor activiteiten rondom het 100-jarig bestaan van Scouting Nederland in 2010.

Ook zijn er diverse landelijke ontwikkelingen aan de orde rondom de spelvisie, de scoutingkleding enz.

Gelukkig hebben we naast onze gezinnen, het dagelijks werk en allerlei andere (vrijwillige) werkzaamheden nog een beetje tijd over voor een leuke gezellige dynamische scoutinggroep.

Ben jij, ouder van een lid, ook op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding? Wij kunnen je hulp gebruiken.

Voor informatie of direct een kleine of grote klus aanpakken, mail naar;

secretariaat@degeuzenarnhem.nl

Sybren.

Geuzenpicknick 2008

Om de twee jaar vindt de Geuzenpicknick plaats. Een happening voor alle leden van de Geuzen, zowel de land- als de watertak, hun ouders, broertjes/zusjes, verdere familie en vrienden. Meestal wordt er een weekend gekampeerd op de Waterberg en doet iedereen overdag activiteiten op het land maar ook op het water. Twee jaar geleden viel de hele picknick letterlijk in het water! De mooie kampeerplek op de Bijland (voor de verandering) werd een moeras en alle tenten waaiden weg door de storm! Om dit allemaal te voorkomen bedacht men nu eens iets heel anders: fietsen op de Hoge Veluwe!



Het was zaterdag 19 april 2008. Ronnie was al vroeg uit de veren want het was zijn dag! Samen met een paar anderen van de Geuzenleiding bedacht hij een prachtig programma. We moesten verzamelen bij de ingang van het park De Hoge Veluwe in Otterlo. Daar kregen we een route met opdrachten, aangepast aan de speltakken. We konden allemaal een witte fiets pakken, er stonden er wel honderd, en zo begon het fietsavontuur!

Onderweg zagen we een groot standbeeld midden in een grote



zandvlakte. Daar moest worden gemeten en gegraven. De fietstocht voerde ons naar de vijver van het Jachtslot Sint Hubertus. Hier woonden ooit de heer en mevrouw Kroller Muller, de eigenaren van het park. En daar was... inderdaad... Ronnie!

We moesten allemaal in grote zakken kruipen (4, soms 6 personen tegelijk!) en dan proberen om samen een paar meter te hoppen, zonder te vallen natuurlijk! Het was een mooi gezicht om vooral de stoere vaders zo fanatiek bezig te zien! Op een volgende post kon je koekhapen! Ook leuk! En lekker!



Uiteindelijk kwam iedereen bij een open plek waar allemaal tafels stonden met heerlijk belegd brood, drinken en fruit. De witte fietsen lagen her en der verspreid over de grond (goed onthouden welke van jou was! viel niet mee!) en iedereen ging keurig in de rij staan om iets lekkers te vergaren. Bij Scouting is dat heel normaal, maar gezien de huidige maatschappij toch ook bijzonder!

En daar was... inderdaad... Ronnie! Hij had een grote zak met verse broodjes bij zich en toen de laatste krentebol voor zijn neus werd weggegrist door een vrouwspersoon, ging hij er meteen achteraan! Een enorme worsteling en... hebbes! Uit de mond van de tegenstander plukte hij de krentebol en... at hem op!



Met een volle maag fietste iedereen richting het Museonder. Daar was een nieuwe opdracht. Sommigen gingen kijken hoe het museum er van binnen uitzag, de rest bleef buiten en eindigde in de speeltuin. De leiding ging een restaurant in om zich te warmen bij de openhaard. Enkelen onder ons gingen naar de picknickplaats waar, hoe toevallig, de Internationale Kampioenschap Jachthoornblazen werd gehouden! Nog nooit zoveel jagersgroen en jachthoornblazers bij elkaar gezien! En wat een geluid!



Terug naar de eigen picknick! Het liep tegen het einde van de middag. Iedereen fietste naar de uitgang en er werd voor gezorgd dat we allemaal vervoerd werden naar de haven van de Geuzen. Daar aangekomen werden we getraakteerd op een heerlijke nasimaaltijd in de loods... maar... waar was Ronnie? Hij was nergens te vinden... Toen het eten op was mochten alle kinderen op de boten van de Watergeuzen (met nieuwe zwemvesten) naar de overkant van de rivier om daar een aantal spellen te doen.



Inmiddels begon het te regenen en te waaien. De achtergebleven leiding en ouders zochten de warmte van een kop koffie en toen, uit het niets... Ronnie! Of er nog wat over was van het heerlijke eten? Helaas, pindakaas (alleen nog pindasaus!). Wat was het geval? Ronnie was uitgebreid in bad gegaan na zijn wilde avontuur op de Hoge Veluwe. Maar daardoor viste hij wel achter het net! Dus moest hij

het doen met een oude krentebol en... pindasaus! Arme Ronnie!

Toen alle kinderen terugwaren van het varen, nat en koud, werd het enorme vuur in een oude roestige boot aangestoken en kon iedereen zich heerlijk warmen. Het was donker toen iedereen huiswaards keerde na deze prachtige, goed georganiseerde dag! Ronnie en de rest van de organisatoren: bedankt! We kijken nu al uit naar de Geuzenpicknick van het jaar 2010! Jij toch ook... Ronnie?

Sietske Annevelink

DWEK-dag

Zaterdag 17 mei zijn de Welpen naar de DWEK-dag geweest. Wat is de DWEK-dag?

DWEK-dag staat voor Dolfijnen, Welpen, Esta's en Kabouters-dag, hier komen al deze speltakken uit de regio samen om de hele dag samen een spel te doen.

Dit jaar was het thema "Happy Factory". Dit is een tv-zender die speciaal voor Scouting 2010 een nieuw programma wil uitzenden die de Welpen zelf mochten kiezen.

Het programma zou een spelshow worden met verschillende spellen. Alle spellen waaruit gekozen kon worden, werden eerst getest!

Het spel wat gekozen werd was een spel van de witte persoon, deze vertegenwoordigde alle extreme spellen zoals het sumoworstelen en het springkussen.



Na deze dag met allemaal leuke spelletjes en vieze, natte Welpen hebben we een mooie badge gekregen en zijn we voldaan naar huis gegaan.

Vlaggetjesdag

Het was die dag aardig mooi weer, de zon liet zich zien. Voordat men begon met het spellen parcours vloog Vera over van de Dolfijnen naar de Zeeverkeners.



Dit door middel van een hindernis baan uitgezet door een aantal Zeeverkeners.

Na wel 20x touwtje springen met een riem over een hoge toren heen en daarna een aantal ronde tonnen heen gekomen werd ze hartelijk ontvangen door de Zeeverkeners.



Nadat de ploegen waren verdeeld kon de middag beginnen, de jeugd moest op het water oa roeien, zeilen en wrikken afgewisseld met spellen op het land. Een estafette race, foto zoek spel, tonnen race waarbij behendigheid wel van toepassing was.

De aanwezige ouders konden een rondje zeilen of met de Geus een rondje doen. Ook die hebben genoten van de dag zelf.

Menno



Het Groot Sprookjesboek Spel

Martin heeft voor de stam en een aantal andere het Groot Sprookjesboek Spel georganiseerd. Het doel van het spel was om zo veel mogelijk tuinkabouters te fotograferen.

Ook moesten de deelnemers in de plomp gaan liggen om een zeemeerminnen/man foto te maken. Hiervoor kreeg je dukaten die wij (het dream-team) in een kussentje bewaarde. Dat kussentje liet Merlijn vervolgens overal liggen; op het terras, in de auto (niet zo erg), op de auto (niet zo handig als je gaat rijden) en op bijna alle posten.



Verder waren er nog een paar thema figuren zoals dansende soldaatjes en een oude brompot.

Het was erg leuk, groet, het dream-team.

Wontollastamkamp 2008

Van 1 t/m 4 mei ging de Wontollastam op kamp in Groningen. Voordat we naar de blokhut gingen stond er zeilen in Friesland op het programma. Bij de zeilschool aangekomen kregen we 2 valkjes mee. Op het meer waar we gingen zeilen waaide behoorlijk hard en aangezien wij geen zeeverkenner zijn hadden we toch af en toe moeite met de zware wind.

Desondanks die wind hebben we het er allemaal zonder kleerscheuren vanaf gebracht en hebben we de boten weer netjes "geparkeerd" in de haven.



Toen zijn we naar de blokhut gereden, Eenmaal aangekomen bij de blokhut bleek dat we geen blokhut hadden gehoord maar meer een varkensstal welke geregeld was door de vice voorzitter der wontollastam. Het was smerig en vies we moesten eerst 2 uur schoonmaken, ook was er geen douche aanwezig en het toilet was alleen bruikbaar voor een kleine boodschap.



De volgende dag hebben we een autorally gedaan door de hele provincie langs allemaal bekende en minder bekende bezienswaardigheden en s'avonds zijn we wezen stappen tot in de vroege uurtjes in het

bruisende uitgaansleven van Groningen (we hebben het weer licht zien worden) De zaterdag een beetje

uitgeslapen en die middag zijn we gaan wadlopen dit was erg leuk en zeker een aanrader als je een keertje in de buurt van Pieterburen bent. Op de zondag hebben we een tocht gelopen in Groningen en daarna via een omweg naar huis. Organisatie bedankt!!!

Nationale Jamboree 2008

Deze zomer is in het Brabantse Boxtel weer de Nationale Jamboree.

De Nationale Jamboree is een groot kamp dat een keer per vier jaar wordt gehouden. De scouts en de explorers van de Geuzen reizen af naar het zonnige zuiden om daar 10 dagen optimaal scouting te beleven, nieuwe vrienden maken, hikes lopen, water activiteiten te doen, te feesten en nog veeeel meer.

De scouts staan op subkamp Mars en de explorers op Uranus. Ook gaan er verschillende Wontollastam leden zich dienstbaar maken op de Nationale Jamboree als medewerkers op diverse onderdelen. De redactie wenst alle Geuzen die naar de Nationale Jamboree gaan heel veel plezier. Wel verwacht de redactie natuurlijk een uitgebreid verslag met foto's van de NatJam voor in het Geusje.



PS. Ook hebben de Geuzen polo shirts laten maken waardoor ze op de NJ herkenbaar zullen zijn.



Nederlands contingent Nationale Jamboree in IJsland

Deze zomer gaan er zoals jullie al eerder hebben gelezen een heleboel Geuzen naar de nationale jamboree. Maar dat is niet het enige evenement waar wij vertegenwoordigd zijn. Er gaan namelijk vier Geuzen naar de Nationale Jamboree in IJsland.



IJsland is een eiland dat ligt in de Atlantische Oceaan tussen Noorwegen en Groenland. Ook hier wordt een Nationale Jamboree gehouden waar buitenlandse deelnemers meer dan welkom zijn. In totaal gaan er zes Nederlanders naar de IJslandse Jamboree en daarvan zijn er dus vier Geuzen! En 5 mensen uit onze regio.

Scouting is in IJsland heel anders dan in Nederland. IJsland heeft geen leger zoals Nederland, daarom worden een boel dingen die in Nederland door het leger worden gedaan in IJsland gedaan door scouts. Denk hierbij aan bijvoorbeeld reddingsoperaties na een aardbeving of vulkaanuitbarsting (IJsland heeft een aantal actieve vulkaan!!) of als er mensen zijn vermist komen de scouts in actie met reddingsteams, honden en helikopters om de vermisten te zoeken.

Op de IJslandse Jamboree gaan De Geuzen werken als ISTers dit zijn medewerkers die er voor zorgen dat de Jamboree kan plaatsvinden, Je begeleid scouts bij activiteiten, je beveiligd het terrein of je

bent bijvoorbeeld supkampleiding. Op dit moment is nog niet bekend wat de Geuzen precies gaan doen, jullie zullen na de zomer een uitgebreid verslag kunnen lezen in het Geusje over de belevenissen van de Geuzen en Wontollastam leden: Karel Nieuwint, Marc Wagemans, Merlijn Kiezenberg en Ben Franken.

SWOPPEN - op de NJ?

De verschillende delegaties naar de NJ's in binnen en buitenland hebben allemaal hun eigen badge laten maken.



Ook zijn er weer Croydon badges:



BeverDoeDag 2008

7 juni 2008 was er weer een BeverDoeDag. Het thema van dit jaar was: Iets is niet altijd wat het lijkt. Scoutinggroep de Markesteen had zijn terrein geleend.

Op een enkeling na waren alle bevers aanwezig en erg enthousiast. Om 13uur werd er geopend door de organisatie en werd er een stukje opgevoerd door Bart, die Lange Doener speelde. Ook Hippe Springveer, gespeeld door Merlijn en Pompedom en Lappezak waren aanwezig.

De insteek was dat Lappezak zijn lapjes was kwijtgeraakt en dat de Bevers via verschillende activiteiten de lapjes konden terugverdienen.

De activiteiten waren onderverdeelt in verschillende categorieën zoals; Draak, Ruimtewezen, Koekiemonster, Spook en Pluizebol. Deze hadden ook allemaal een eigen kleur, zoals, Groen, Rood, Blauw, Wit en Roze.



Rond 16.00uur weden de Bevers weer opgehaald door hun ouders en kregen de Bevers een mooie badge als aandenken aan deze leuke dag. Al me al een leuke, gezellige, geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Franklin.



Ondanks de hitte van die dag hebben de Bevers erg goed meegedaan en gereageerd. Op alle leuke activiteiten die georganiseerd waren door verschillende scoutinggroepen die meededen aan de BDD. Tegen 15.30uur werd er een eindstukje opgevoerd door de themafiguren uit Hotsietonia en werd de BDD afgesloten.



Zomerkamp Puzzels

3 Letters
AAK
ARK
KOG

SKIFF
SLOEP
TJALK

4 Letters
BARK
BOOT
GIEK
KAAG
PONT
VLOT

6 Letters
BOTTER
DOGGER
KOTTER
LOGGER
PONTON
PUNTER
SCHOUW
SCHUIT
STOMER
ZUIGER

5 Letters
GALEI
JACHT
KOGGE
SCHIP

7 Letters
WOONARK

8 Letters
BOKSCHIIP
DUIKBOOT
KOLENAAK
RACEBOOT
SCHOENER
VISSLOEP

MOTORJACHT
ONDERZEER
TREKSCHUIT
VRACHTBOOT
WOONSCHUIT

9 Letters
LOODSBOOT
SLEEPBOOT
STOOMBOOT
ZEILJACHT

11 Letters
PLEZIERBOOT
RUMITESCHIP
SLAGKRUISER

12 Letters
REDDINGSBOOT

10 Letters
DRIEMASTER
HOVERCRAFT
LICHTSCHIP

13 Letters
OVERZETSCHUIT

R P R S T F A R C R E V O H T W B Z L B
E L U L D K T K A G P D H I E O A E O O
D E I A S R A H G C O E U T S O R I O K
D Z M G L A I O C G E H O C I N K L D S
I I T K E R K E G A C B H L S S I J S C
N E E R E G E E M S J U O N S C S A B H
G R S U P S R T K A I R O O H H T C O I
S B C I B E C E T T S T O T T U O H O P
B O H S O B R H N O N T S T G I O T T R
O O I E O T D G O O K C E I O T M E O E
O T P R T K U A P U H U E R B M B R L E
T R R E I O I A D I W K R A N O O W V E
H E E G E L K K P V R A C H T B O O T Z
C M G G L E B R E N E O H C S M T T E R
A O I O A N O P E O L S S I V T D E K E
J T U L G A O V E R Z E T S C H U I T D
O S Z O P A T R E T T O B P U N T E R N
S C H I P K S K I F F K L A J T M A N O

			5					6
3			4					
7								
	4							7
			1	2				9
		3				2	1	
		7		3		6		
	9				8	5		
1		6				4		

			8					
		7		3	6			9
						5	2	
	9							8
			2					
			3	4			2	
1	5							
		3				4		
2	4		5			3	7	

2	4	6	5	9	8	3	7	1
7	9	3	6	1	2	4	8	5
1	5	8	3	4	7	2	9	6
6	1	6	8	3	4	9	2	7
8	7	4	2	5	9	1	6	3
3	2	9	7	6	1	5	4	8
4	3	1	9	7	6	8	5	2
5	8	7	4	2	3	6	1	9
9	6	2	1	8	5	7	3	4

1	3	6	7	5	2	4	8	9
4	9	2	6	1	8	5	7	3
5	8	7	9	3	4	6	2	1
6	7	3	8	4	2	1	5	9
8	5	8	1	2	7	3	9	4
2	4	1	3	9	6	8	6	7
7	1	5	2	6	3	9	4	8
3	6	9	4	8	1	7	5	2
8	2	4	5	7	9	1	3	6



DIRKJAN



ZOEK DE OVERSCHILLEN



ZOEK DE OVERSCHILLEN



**Scoutingkampeerterein
De Waterberg**

Aan de Deelenseweg naast
de A12 ligt
Scoutingkampeerterein
De Waterberg.

Dit jaar is het terrein al 50
jaar in gebruik bij Scouting.
Alle kampeerders (buiten
de regioactiviteiten om)
krijgen een jubileumbadge.



REBUS



Vooruitblik

- Zomerkamp Bevers 06-2008
- Zomerkamp Welpen..... 06-2008
- Zomerkamp Dolfijnen..... 06-2008
- Zomerkamp Zeeverkenners 06-2008
- Nationale Jamboree..... 21-07 t/m 30-07-2008
- Jamboree in IJsland..... 18-07 t/m 04-08-2008
- Airborne Wandeltocht..... 06-09-2008
- Regiostart &
Jubileum feest waterberg 13-09-2008
- Exploraxxion..... 20 en 21-09-2008

Colofon

Uitgegeven door Scoutinggroep De Geuzen
Groepsnummer 2100

Onder auspiciën van het Groepsbestuur.

Redactie: Ronnie Neuhaus
Merlijn Kiezenberg
Ben Franken

Met dank aan: Sybren Strikwerda

Het Geusje "juni 2008"
Uitgegeven op 28-06-2008

Jaargang ?, Nummer 2

