



de Geuz



1946 - 2006
Jubileumnummer

Goede herinneringen

Begin augustus kreeg ik de vraag of ik, als erelid, dit voorwoord wilde schrijven. Dat doe ik graag omdat m'n lidmaatschap nu al 57 jaren telt en er een hechte band met De Geuzen is blijven bestaan. Mijn actieve periode lag van 1949 (Welp) tot 1978 (Groepsvoorzitter), zodat ik voor hen die daarna bij De Geuzen zijn geweest, waarschijnlijk een onbekende ben.

Hoewel "De Geuzen" voor veel oud-leden een begrip is, is het beeld dat een ieder van ons over de groep heeft geheel verschillend. Een beeld dat gevormd wordt door meestal goede en leuke herinneringen, die veelal aan de hand van foto's weer opgeroepen worden. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als 65-jarige kijk ik op die 60 jaar terug als een te overziene periode. Dat in tegenstelling tot de huidige Geuzen, die het leven nog grotendeels voor zich hebben en niet weten wat het leven hun nog zal bieden.

Als ik terugkijk dan komen de volgende goede herinneringen naar voren:

- M'n installatie als Welp (1949), Verkenner (1953), Voortrekker (1960), 's morgens om een uur of 6, en Verkennersleider (1962).
- M'n Welpenzomerkamp in Halle en de Verkennerskampen in Giethoorn. De kampdoop in het Boven Wijde te Giethoorn door Neptunis.
- De 10 daagse Gilwellcursus voor Verkennerleiders in 1959 te Ommen, die ik samen met Jaap Duisterwinkel volgde. We deden deze cursus omdat we de kwaliteit van het spel van Verkennen binnen De Geuzen wilden verbeteren. Lien Duisterwinkel had deze cursus voor Welpen al gevolgd, Huib de Heer volgde kort daarna de Verkennerscursus en Jaap en Cor den Besten volgden samen de cursus voor Voortrekkers. Het resultaat was dat de groep in die jaren sterk groeide.
- De boerenkoolmaaltijd jaarlijks in de Jacobiberg en die tijdens het 25-jarig bestaan in de LETS-kantine te Schaarsbergen.
- Het besluit dat we omstreeks 1961 namen dat er Geuzen naar de Wereld Jamboree in Griekenland in 1963 zouden moeten gaan. De verhalen waar zeven deelnemers mee terug kwamen (vijf van de zeven ontmoeten elkaar sinds 10 jaar jaarlijks op de bijeenkomst voor oud-leden.) Als groepsraad besloten we om ervoor te zorgen dat aan iedere volgende Jamboree (om de 4 jaar) ook leden van de Geuzen zouden deelnemen. Het is toch prachtig dat dit besluit tot op heden, 45 jaar later, geëffectueerd is! Mij is verteld dat er volgend jaar maar liefst 16 Geuzen naar de Jamboree in Engeland gaan.
- De honderden zaterdagmiddagen waarvoor je, samen met je medeleiders, programma's bedacht en deze uitvoerde. Hoogtepunten waren de jaarlijkse patrouille-wedstrijden en de zomerkampen in Ommen, Vugt, Etenaken, Loenen, Giethoorn en andere plaatsen.
- Het samen met Jan Prenger, Henk van Hunen en Frank Krijnen leiden van een 36 jongens tellende Verkennerstroep naar en tijdens de Wereldjamboree in Lillehammer Noorwegen (1975). 23 Geuzen gingen mee op deze 17 dagen durende tocht.
- Het realiseren van de uitbreidingen van De Rotsblokken en de bouw van het groepshuis in Presikaaf.
- De vele hulp en ondersteuning die ik als Verkennersleider, maar ook als groepsvoorzitter, van ouders heb mogen ontvangen om gestelde doelen te realiseren.
- De hechte band tussen de leden van het groepsbestuur zoals Jaap, Lien, Jan P. en Bep.
- Mijn afscheid van de groep tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Dorp.

Vanwege al deze herinneringen (en nog vele andere) ben ik er vandaag ook.

Hartelijk dank aan de huidige Geuzenleiding die dit alles mogelijk gemaakt heeft. Zoals dat vroeger de gewoonte was besluit ik met "een stevige linker".

Tim Krooneman

1946

Op 16 januari start Mr A. Stigter, met ondersteuning van een patrouille van de Zwervers, een nieuwe Verkennerstroep waarvan hij zelf de Hopman is. Vaandrig Kolthof assisteert hem. De groep wordt voorlopig Zwervers II genoemd.

Vanaf 5 oktober wordt de naam veranderd in "De Geuzen" en krijgt de groep een eigen groepsdas: de ene helft blauw, de andere helft grijs.

Op 7 november start de Welpenhorde.

1947



Op 4 januari worden de eerste naambandjes uitgereikt.

Bij de districts patrouille wedstrijden worden De Geuzen 9e van de 15 deelnemende patrouilles. De eerste ouderavond wordt gehouden.

Verkenners van het eerste uur zijn onder anderen Gijs Tollenaar, Ton Dales, Hans Joosten, Jaap Duisterwinkel, Hans Willemsen, Pim en Joop Cornelese, Wim Bonardt, Koje van Leeuwen. Zij houden hun activiteiten soms op het veldje aan de Albert Cuijpsstraat.

1948

Op 17 maart wordt "Stichting De Geuzen" opgericht door de heren Haufe, Stigter en Boomsma. Raksha A. Schortinghuis wordt door Akela Loeki Harteman geïnstalleerd.

De groep vindt eind mei een onderdak in de kelders van de ruïne van het Diaconessenziekenhuis aan de Isaac Evertslaan.

Door gebrek aan jongens lijkt de Verkennersgroep in september al ten dode opgeschreven.

1949

In juni winnen de Welpen de Vikingmars, een wandeltocht voor padvind(st)ersgroepen georganiseerd door de Veluwe Verkenners. Eén van de ouders, huisarts dokter Brunt, maakt hiervan filmopnames.

De oudercommissie besluit tot de bouw van een eigen troepluis. De Stichting Het Geldersch Landschap stelt daarvoor een terrein beschikbaar aan de Diependalseweg in het landgoed Mariëndaal.

Op een zolder in de Weerdjesstraat wordt een timmerwerkplaats ingericht voor het maken van kozijnen, ramen, deuren en kisten.

Max Nathans drukt, met behulp van gelatineplaten, de eerste exemplaren van het groepsblad "De Geus".

Mej. J.A. Trimpe Burger wordt de nieuwe Akela, haar zus is dat bij de Veluwe Verkenners.

1950

De Welpen komen zaterdags bijeen op de heuvel achter de boswachters woning bij kasteel Zypendaal. Daar wordt de vlag in een boom gehesen en de horderoep gedaan. De Welpen houden hun zomerkamp op een boerderij in Halle bij Zelhem in de Achterhoek.

De Verkenners worden regelmatig ingezet bij werkzaamheden aan "De Rotsblokken". Zo verzamelen zij oude bruikbare stenen uit puinhopen aan de Nieuwe Haven (waar nu de 2e Rijnbrug ligt) en aan de Westervoortsedijk. Ze verrichten ook grondwerkzaamheden en bikken (het verwijderen van oude cementresten) samen met enkele ouders, de oude stenen schoon. In totaal zo'n 11.000 stuks!

3 juni Rimboejacht "Ippecaquana" voor Welpen. Dank zij de creativiteit van Akela Trimpe Burger behalen de Welpen de 2e prijs.



1951

De Welpen hebben bijna geen leiding meer. Assistent Districts Commissaris voor Welpen (ADC-W) Akela Reijders springt tijdelijk bij en laat de Gidsen en Helpers bij haar thuis komen om extra instructie te geven.

Met 28 Welpen wordt, onder leiding van Akela Iet Mugge, het zomerkamp in Apeldoorn gehouden. De Verkenners gaan onder leiding van Hopman Ton Zweers op kamp in Markelo.

Gezamenlijk zomerkamp hordes De Geuzen en Graaf Bernadotte in Apeldoorn



Door ziekte van de Akela van de Graaf Bernadottehorde ging men onder leiding van Akela Dicky Trimpe Burger op kamp.

1952

Op 12 juli wordt het clubhuis “De Rotsblokken” officieel geopend door districtscommissaris Dr. van Griethuysen. De groep krijgt op deze dag een nieuwe das, een Schotse ruit: “de Hay en Leight”.

Voorafgegaan door de Veluweband marcheert de groep, voorzien van de nieuwe das, van villa Heijenoord naar het troephuis.



De vaders van leden die langdurig heel veel werk verzet hebben bij de bouw krijgen de in brons gegoten Geuzenbedelnap.

De heren: E.O. Haufe, L.P. Krooneman, van Essen en C.W. de Heer.

Het dankbaarheidinsigne van de Nederlandse Padvinders Vereniging wordt uitgereikt aan de heer Bonardt.

Assistent Districts Commissaris voor Verkenner (ADC-V) ten Broeke bezoekt de troep in deze jaren regelmatig.

1953

De Verkenner 14 zoeken voor het eerst het water op, voor het houden van hun zomerkamp. Onder leiding van Hopman T. Zweers, Oubaas A. Stigter en de Vaandrighs Jorritsma en Wolf (van de Zypse Trekkers) kamperen zij in een weilandje naast hotel “de Waterlelie” in Giethoorn. Zij overnachten in een ronde tent die de bijnaam “de lekke onderzeeër” heeft gekregen vanwege zijn slechte waterdichtheid.

Alle dagen zeilen de Verkenner met punters op het Bovenwilde. Het water is daar zo schoon dat je op alle plaatsen de bodem glashelder kunt zien. De kampdoop door Neptunus vindt 's avonds op het Bovenwilde plaats. Bij een avondvaartocht worden Hopman Zweers en Oubaas Stigter, toen zij moesten plassen, door de Verkenner op een eilandje achter gelaten. Met behulp van een “gepikte” punter keren zij 's nachts verontwaardigd terug.

De Welpen slaan hun bivak op in Kotten. Alle Welpen helpen mee piepers te jassen. Wim Bonardt en Hans Willemsen houden evenals Akela Mugge een oogje in het zeil.



1954

De horde telt 28 Welpen, de Verkennerstroep bestaat uit 18 leden. De Verkenners kamperen onder leiding van Hopman Ton Zweers in Velsen. In Mariëndaal zijn “het heitje”, “het kapelletje” Sursum Corda (Latijn voor: Omhoog de harten) en “de zandvlakte” plaatsen waar veel gespeeld wordt door zowel Welpen als Verkenners.

*Zomerkamp Welpen te Nunspeet.
Voor ligt Baloe Lien
Duisterwinkel.*



1955

Van de 33 Welpen gaan er slechts 14 mee op kamp in Apeldoorn.

De Verkenners 12 houden hun zomerkamp in Epe. De troep groeit en een 4e patrouille, naast de reeds aanwezige Valken, Reigers en Eekhoorns, wordt opgericht; de Houtduiven, met Jaap van Rijswijk als eerste Patrouille Leider.

1956

Het zomerkamp van de Verkenners wordt weer in Giethoorn gehouden, maar nu in Noord, in de boomgaard naast Hotel Mol “de Harmonie”. De leiding berust enkel bij Hopman Pieter van Rijn. De patrouilleleiders (15 en 16 jaar oud) zijn ieder verantwoordelijk als zij met hun patrouille gaan punteren en zeilen op het Bovenwilde.

Het is in die tijd dat de film van Bert Haanstra “Fanfare” daar opgenomen werd. Doordat Assistent Districts Commissaris voor Verkenners (ADC-V) Ad den Besten uit Arnhem dit kamp toevallig treft op een fietstocht met de Viking stam en veel kritiek heeft, werd na thuiskomst door hem en zijn broer Cor een eerste aanzet gegeven tot verbetering van de kwaliteit van het Verkennersspel bij De Geuzen.

De Welpenhorde bijeen rond de totem

*De Welpen doen de horderoep rond
Akela Lien Menkhorst*



1957

De 100e geboortedag van Lord Baden-Powell wordt herdacht.

De Houtduiven worden 2e bij de districts patrouille wedstrijden die gehouden worden op Gilwell St Walrick in Overasselt. Zij gaan daar op de fiets heen. Omdat de winnaars van de Prinses Margrietgroep niet kunnen, nemen De Geuzen deel aan de landelijke patrouille wedstrijden op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen. Ze eindigen als laatste mede doordat P.L. Tim Krooneman bij het koken heet vet op zijn bovenbeen krijgt en daardoor deels uitgeschakeld is.



De zomerkampen worden gehouden in Kotten bij Winterswijk, de Welpen onder leiding van Akela Lien Menkhorst in de boerderij van de familie Roerdinkholder.

De Verkenners kamperen daar vlakbij aan "de Italiaanse meren" onder leiding van Oubaas Stigter en Hopman van Rijn.



Lien Menkhorst volgt de Gilwellcursus voor Welpenleiding.

1958

Er wordt dit jaar veel gekampeerd: Cor den Besten trekt er met enkele P.L.'s en A.P.L.'s op uit en zij lopen van Velp, het eindpunt van lijn 1, via de "Onzalige Bossen" naar Eerbeek om daar in een zomerhuisje een Paaskampje te houden. De kaderpatrouille fietst naar Plasmolen en houdt daar een weekend kampje.

Het zomerkamp van de Welpen wordt van zaterdag tot en met donderdag gehouden in een kampeerboerderij te Ugchelen. De leiding bestaat uit Akela Lien Duisterwinkel, Lien Damhaar, Gerda Addink, Frans van Stalborgh en Tim Krooneman. Zij kamperen in tenten naast de boerderij.



In de aansluitende week slaan de Verkenners hun kamp wederom op in Giethoorn-Noord naast "Hotel Mol".

1959

Mr A. Stigter treedt terug en wordt benoemd tot eregroepsleider. Jaap Duisterwinkel volgt hem op.



Op de ouderavond in mei wordt het toneelstuk "de Veluwe Balen" opgevoerd in de "sociëteit voor ouden van dagen" aan het Roermondsplein.

De Verkenners houden hun zomerkamp in Etenaken Zuid-Limburg (gelegen tussen Valkenburg en Wijlre) onder leiding van Hopman Piet van Rijn. Na het huwelijk van Lien Menkhorst en Jaap Duisterwinkel worden de groepsraden bij hen thuis in Zevenaar gehouden.

Installatie van een Welp.

Akela Lien Duisterwinkel en Baloe Pim te Wechel staan voor de horde.

Jaap Duisterwinkel en Tim Krooneman volgen de Gilwellcursus voor Verkennersleiders.



1960

De hernieuwde uitgave van het groepsblad de Geus wordt uitgebracht onder leiding van Tim Krooneman. De troep gaat over van hoeden op groene baretten. Jos Bokkelkamp en Harm Dekker nemen op 30 april deel aan het defilé voor de Koningin op paleis Soestdijk.

Op 1 mei wordt "De Wontollastam" opgericht. De eerste voortrekkers: Toon van Essen, Tim Krooneman, Huib de Heer en Pim te Wechel worden door Mr. A. Stigter en Assistent Districts Commissaris voor Voortrekkers (ADC-VT) Daan Modderman geïnstalleerd.

Eens per jaar maken en eten alle leid(st)ers gezamenlijk een Chinese maaltijd bij Jaap en Lien Duisterwinkel thuis en blijven dan met z'n allen in Zevenaar overnachten!



Uitreiking Dankbaarheidsinsignes van de Nederlandse Padvinders Vereniging De heer Hiddink en mevrouw Krooneman-van der Kort ontvangen uit handen van groepsvoorzitter Oubaas Duisterwinkel het insigne.

Oubaas Jaap Duisterwinkel en Baas Cor den Besten. Volgen beiden de Gilwellcursus voor Voortrekkersleiding.



1961

De Geuzen bestaan 15 jaar. Door de inspanningen van de leiding om hun eigen kwaliteit van leidinggeven te verbeteren, middels het volgen van cursussen en trainingen, groeit de groep steeds meer.

Met de actie "Heitje voor 'n Karweitje" verdient de groep bijna fl. 200,-. Het eerste vaderkamp wordt in Loenen gehouden. Op 17 oktober wordt op de Geuzenfeestavond in de Jacobiberg het toneelstuk "Een eeuw achter" van Godfried Bomans opgevoerd door Jaap en Lien Duisterwinkel, Nienke de Jong en Tim Krooneman. Zoals gewoonlijk lopen de Welpen en Verkenners ook dit jaar mee met de Airborne wandeltocht in Oosterbeek



Huib de Heer volgt de Gilwellcurus voor Verkennersleiders.

1962

Bij de hikewedstrijden behalen Roel Meester en Jan Stigter de 2e plaats. De Wontollastam neemt, voor het eerst, deel aan het Noordelijk Pinksterkamp te Anloo. De troep is zo groot, 37 Verkenners, dat op 16 november besloten wordt deze te splitsen in een junior- en een seniortroep.

De oudercommissie biedt de, door mw. M. Dekker-Janssens gemaakte, groepsvlag aan.



Tim Krooneman wordt Hopman van de junioren, Huib de Heer van de senioren. De 8 senioren kiezen als patrouillenamen Stieren en Buffels. De volkstuin achter het troephuis komt door overlijden van de enige gebruiker ter beschikking. De ligusterheg, die als scheiding fungeerde, wordt opgeruimd en plannen voor uitbreiding van het groepshuis krijgen vaste vorm.

De oudst bekende groepsfoto's van de Airborne wandeltocht zijn van dit jaar.



1963

De jaarlijkse boerenkoolmaaltijd wordt gehouden in de Jacobiberg. De leiding neemt deel aan de Koempoelan in Ommen en verzorgt daar met "de Bedriegertjes" de presentatie namens het district Arnhem.

Op 26 oktober wordt de uitbreiding van "de Rotsblokken" met een groot Welpenlokaal, keuken, waslokaal en tweede toilet geopend. Het ontwerp is van de vader van Jos Bokkelkamp en de heer van Muilekom zorgde ervoor dat de BAM het werk uitvoerde.



De ouders mevrouw Dekker-Janssens en de heren Dekker, van Muilekom, Bokkelkamp en Mr Zevenbergen ontvangen de Geuzen-bedelnap in aardewerk uitvoering als dank voor het vele werk dat zij aan de tot standkoming van de uitbreiding hebben verricht.

De Districts Commissaris (DC) Ir F.F. Venstra biedt namens de NPV een portret van Baden Powell aan.

Pinksteren het eerste kamp van de juniorverkeners op "de Vrijenberg" te Loenen.



WERELD JAMBOREE GRIEKENLAND

De groep verkoopt Anjerloten en lepeltjes ten bate van de Jamboree deelnemers. Er gaan 7 Geuzen naar de Wereld Jamboree.

Jos Bokkelkamp, Onno Dekker, Wim de Heer, Jan Prenger, Jaap Purmer, Kees van Rijn en Carl Visscher

Per bus reizen de Nederlandse deelnemers naar Griekenland. De groepsraad besluit dat voortaan aan iedere Wereld Jamboree tenminste 1 lid van De Geuzen zal deelnemen om daarmee het internationale aspect van Scouting te benadrukken



1964

De Welpenhorde telt begin dit jaar 31 Welpen! Akela is Lien Duisterwinkel-Menkhorst en de overige leid(st)ers zijn Bagheera Nienke de Jong, Raksha Annette Noor, Wontolla van Staa en Baloe Han Scheffers.

Jan Prenger neemt, met andere Arnhemse Verkenners, deel aan de Bigi Kroetoe (Grote vergadering) in Suriname. Oubaas Frank van Hasselt, eigenaar van het Padvinderskampeerterrein “de Vrijenberg” in Loenen is de grote animator (en geldschietter) voor deze unieke tocht. Jan wordt na thuiskomst ziek van een in Suriname opgelopen ziekte en wordt opgenomen in een ziekenhuis te Nijmegen.

Er zijn 25 juniorverkenners met als leiders Hopman Tim Krooneman en de Vaandrighs Harm Dekker, Rob Hankel en Rob Gerritsen. Zij houden hun zomerkamp op het landelijke kampeerterrein van de NPV te Ommen: Gilwell Ada's Hoeve. Zij voldoen aan de eisen voor de kampeerstandaard. *Groepsfoto op Renbaan B op het terrein van Gilwell Ada's Hoeve.*



De nieuwe Verkenners klasse-eisen worden ingevoerd. Hopman Huib de Heer is de leider van de 10 seniorverkenners.

1965

De Eekhoorns, bestaande uit Han te Selle, Joop Meylink, Charles t' Sas, Tonnie de Jager, Ronnie van Muilekom en Hans Kappert, winnen de districts patrouille wedstrijden. Negentien patrouilles uit Arnhem en Nijmegen namen aan de wedstrijden deel. Ze vertegenwoordigen het district Arnhem tijdens de landelijke wedstrijden die met Pinksteren in Ommen gehouden worden.

Akela Lien Duisterwinkel-Menkhorst verlaat na 12,5 jaar de horde en krijgt het Ere Welpen Leaders insigne (Ere WL-insigne) uitgereikt van Districts Commissaris (DC) Ir F.F.Venstra.

Sint Jorisdag, 23 april, wordt binnen de Nederlandse Padvinders Vereniging nog altijd traditiegetrouw 's morgens. Om 7.00 uur geopend op het Ronde Weitje aan de voet van de Belvédère in Sonsbeek. Eerst werd de vlag gehesen, de horderoep gedaan en de Verkennerswet gelezen. Na een toespraak over de betekenis van St. Joris door de District Commissaris werden dan de rode tulpen uitgedeeld. Tot slot zongen allen het “Hoort zegt het voort” en ging een ieder (in uniform) naar school.



Zomerkamp Juniorverkenners te Ommen

1966

De Geuzen richten een tweede horde op in een snelgroeïend stadsdeel Presikhaaf. Jan Haring (als Akela), Bep Dormits, Toon van Essen en Frieda Velthorst vormen samen leidingteam. Een onderkomen vinden ze op de zolder van een school in de Scheldestraat.



Sint Jorisdag wordt samen met de leden van de Luctor et Emergo gevierd. Oud Geuzenlid Sietze Tuininga is leider bij deze groep. Enkele leid(st)ers nemen deel aan een kamp in Schotland. De juniorverkenner houden hun zomerkamp in Overasselt.

De eerste zeilboot van het type Lelievlet, de "Jasper Leynsz", wordt in de voormalige Defensie-haven door Oubaas Stigter te water gelaten. Zo krijgt de kleur blauw in de oorspronkelijke groepsdas toch de betekenis die er aan werd toebedacht.

20E AIRBORNE WANDELTOCHT

10 september 1966 te Oosterbeek alle speltakken nemen deel.



horde Heyenoord

de Verkenner troep



horde Presikhaaf

1967

De Wontollastam organiseert haar eerste "Black Pipe Trail".

In september worden de junioren weer een "normale" Verkennerstroep en op 28 oktober worden de 9 seniorverkenners een echte Zeeverkennerswacht. Klaas Hoekstra wordt de eerste Schipper en Harm Dekker Stuurman. Naast de Miguel Pro zijn De Geuzen nu de 2e Zeeverkennerstroep in Arnhem.



De Verkenners brengen, in het kader van hun kamphema, de eerste dagen van het Zomerkamp in Loenen (Gelderland) door en verkassen na enkele nachten met een busje voor de laatste dagen naar Giethoorn-Noord.

De Wichard van Gelre groep moet in verband met de uitbreiding van Burgers Dierenpark hun troephuis verlaten en kampt mede daardoor met een achteruit lopend ledental. Hun horde wordt onder leiding van Akela Hans Kolman en zijn vriendin Thea Brand de 3e Geuzenhorde en gaat zaterdagmiddags ook van de accommodatie boven de school in de Scheldestraat in Presikhaaf gebruik maken. Dit komt de groep goed van pas want voor de ochtendhorde bestond een ledenstop. Deze groepsuitbreiding wordt met de hele groep gevierd door een boottocht op de Rijn van Arnhem naar Lobith en terug te houden. Bep Dormits wordt Akela van de horde Heijenoord.

WERELD JAMBOREE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Joost Blasweiler neemt als enige Geus, samen met Ab van de Meer uit Arnhem deel aan de Wereld Jamboree in het Farragut State Park in de USA. De hele reis, inclusief kamp en home hospitality duurt 34 dagen.



1968

De Geuzen tellen maar liefst 119 jeugdleden te weten: 73 Welpen (3 hordes), 26 Verkenners, 8 Zeeverkenners en 12 Stamleden. Zij worden geleid door 20 leid(st)ers. Margot en Jan Derksen komen de leiding van de 3e Horde versterken.

De tweede lelievlet, de "Jan Florisz" wordt na de doop door Huib de Heer te water gelaten. Jaap Duisterwinkel stopt als Groepsvoorzitter, de vader van een jeugdlid, de heer Brandt, neemt deze functie van hem over. De Verkenners houden hun zomerkamp in de boomgaard naast Hotel "de Harmonie" in Giethoorn-Noord. Door verschillen van inzicht binnen het leidersteam dreigen De Geuzen gesplitst te worden in twee onafhankelijke groepen. In juli wordt er ingebroken in De Rotsblokken. De buit bedroeg een stopwatch en enkele balpennen.

1969

De groepsnieuwjaarsbijeenkomst wordt in de manschappenkantine van de LETS te Schaarsbergen gehouden. Akela Hans Kolkman werkt bij de luchtmacht en weet te regelen dat we deze kantine mogen gebruiken.

Beeuwe Rozema wordt als eerste Zeeverkenner bij de Geuzen geïnstalleerd door Willem de Heer en Sjaak Meyer. De heer Brandt treedt terug als Groepsvoorzitter en Tim Krooneman neemt deze taak over.

De Welpen houden hun kampen in Nijmegen en Nunspeet. *De beide (Zee)Verkenners troepen kamperen gezamenlijk in Giethoorn op een terreintje tegenover camping "De Stouwe".*



Mevrouw M. Dekker-Janssens ontvangt het dankbaarheidsinsigne van de NPV voor het zeer vele werk dat zij gedurende een groot aantal jaren, o.a. als penningmeester, heeft verricht. Tim Krooneman ontvangt op St. Jorisdag 's avonds bij het kampvuur de Gouden Jacobsstaf uit handen van Assistent Districts Commissaris voor Verkenners (ADC-V) Marius Holmer.

1970

Nationale presentatie van Scouting in Nederland. De Geuzen laten in het kader van deze actie hun twee lievelletten in de vijver van park Presikhaaf varen. De middaghorde van Presikhaaf houdt haar zomerkamp in de omgeving van Otterlo.

De Verkenners nemen deel aan het door de Nederlandse Padvinders Vereniging georganiseerde nationale kamp

"Jongensstad" in Ommen. Zij zijn met andere troepen uit het land ingedeeld in een subkamp dat op het 1e Leidersveld kampeert. Tim Krooneman leidt dit subkamp met onder andere Jan Prenger.



1971

De Geuzen bestaan 25 jaar en houden ter gelegenheid hiervan een receptie voor leden en oud-leden in de manschappenkantine van de LETS te Schaarsbergen. De harmonie "Eendracht" uit Schaarsbergen opent het feest waaraan ruim 300 personen deelnemen. Samen spelen zij het opdrachtenspel "Eén tegen allen".



Het groepsbestuur wordt tijdens de receptie gefeliciteerd door districtsvoorzitter Ton Bergman.



Akela Hans Kolkman neemt afscheid van de groep wegens verhuizing naar het westen van het land. Land- en Zeeverkenners houden een gezamenlijk zomerkamp op het land van de heer Jager aan de Arembergergracht te Zwartsluis. De horde komt daar een dag op bezoek en de ouders zijn die dag te gast in de tuin van de Districts Commissaris (DC) mevrouw Buijing-Pluim, de vrouw van de burgemeester. Enkele

boten worden die dag geleend van de Pieter Maritsgroep uit die plaats. Haar eigen boot droeg de naam "Lady B.P."

Rob van Haarst behaalt de Gilwell woodbadge voor Verkennersleiders.



WERELD JAMBOREE JAPAN

Rob van Haarst Vaandrig, Gerard Blacquièere en Hans van den Ham.



1972

De vier padvindersverenigingen (NPV, KV, NPG en NG) fuseren tot één vereniging Scouting Nederland. In Arnhem komen alle groepen onder de hoede van één districtsbestuur. Daardoor ontstaan er meer contacten tussen de verschillende groepen. Tot deze tijd kwam het niet voor dat groepen van rooms-katholieke signatuur (KV en Nederlandse Gidsen) samen werkten met de overige groepen.

De voorbereidingen van een nieuw clubhuis in Presikhaaf vorderen gestaag. Omdat er te weinig leiding voor beide Hordes in Presikhaaf beschikbaar is wordt besloten deze samen te voegen.

De Verkenners houden hun zomerkamp in Mook.



1973



Op 17 april wordt “ ‘t Voetspoor” het clubhuis in Presikhaaf officieel geopend door Districts Voorzitter (DV) G. Ruitenberg. De clubhuisnaam vloeit voort uit het feit dat het terrein gelegen is aan de voet van de spoordijk bij het viaduct aan de Voetsiuslaan. De voorbereidingen hebben 5 jaar geduurd. Dankzij de volhardendheid van de vaders Herman Mooy en Wouter Grootenboer is het plan gerealiseerd. Zij ontvangen een wandbord als teken van waardering voor het vele werk. Het gebouw wordt gedeeld met de padvindstersgroep de Lichtdraagsters.

De Zeeverkenners houden hun kamp aan de Oude IJssel, de Loodsen in Monnickendam.

Zomerkamp van de horde Heyenoord.



1974

De stam houdt op 1 januari om 01.30 uur een nieuwjaarsbijeenkomst in 't Voetspoor. De 8e Black Pipe Trail trekt veel deelnemers uit het gehele land.



Het aantal jeugdleden is 89, leiding en bestuur 18. *De lievlet "Wouter Cieraadsz", vernoemd naar de heren Wouter Grootenboer en Cieraad, wordt in april door hen gedoopt en te water gelaten.*



1975

De groepsdas is niet meer leverbaar. Vaandrig Gerard Simonis neemt na familiebezoek een rol goed gelijkende stof mee uit Schotland.

WERELD JAMBOREE NOORWEGEN



Fred Vleeming bezoekt, als afgevaardigde van de Jamboree deelnemers, Z.K.H. Prins Bernhard. Aan de 14e Wereld Jamboree te Lillehammer nemen 20 (Zee)Verkenners en 3 leiders, van onze groep, deel. Aanvankelijk zou men op eigen gelegenheid gaan, doch in overleg met het landelijk bureau wordt besloten een Arnhemse troep te formeren onder leiding van Hopman Tim Krooneman, Hopman Jan Prenger, Stuurman Frank Krijnen en Hopman Henk van Hunen van de Zypse trekkers. Per bus vertrekt men naar Kiel, neemt de nachtboot naar Gotenburg en rijdt in 2 dagen (overnachting in Geilo) naar Bergen. Daar is men enkele nachten te gast van gastgezinnen en verkent met hen stad en omgeving. Vervolgens reizen zij terug via Geilo naar Lillehammer voor de 10 daagse 14e Jamboree. De terugreis met dezelfde bus gaat weer via Gotenburg en Kiel.

(Zee)Verkenners

Ab Blaquiére, Gerard Bosch, Hans Bosman, Leo Dormits, Gerjan Grootenboer, Henk Mink, Beeuwe Rozema, Joep Schreurs, Rene Schoenmakers, Arnout Smit, Sybren Strikwerda, Peter Veenhuizen, Paul Veenhuizen, Fred Vleeming, Ruud Wals, Eric Wagemans, Eduard Wensink, Martien van de Waarsenburg en Ronny Zilver.

Leiding van De Geuzen

Tim Krooneman, Jan Prenger en Frank Krijnen.

1976



Aan de 10e Black Pipe Trail nemen maar liefst 234 jongeren deel uit heel het land. Het is in middels een landelijk zeer bekende activiteit geworden. Alle 110 Geuzen vieren Sint Jorisdag in Mariëndaal en besluiten de dag met een kampvuur.

Foto van de Airborne wandeltocht.

De 5e Ielievlet, de "Black Piper", is voor de Loodsenstam bestemd. Aan de 2e Geuzenpicknick op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen, ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan, nemen 200 leden en ouders deel. Na 10 jaar stopt Bep Dormits als Akela maar blijft lid van het groepsbestuur.



1977

Ter gelegenheid van het 31-jarig bestaan van De Geuzen ontvangen, op 15 januari in het groepshuis 't Voetspoor, Hopman Jan Prenger en Akela Toon van Essen uit handen van Hopman Tim Krooneman het Zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland in het groepshuis te Presikhaaf.

De groep doet mee aan de Scoutdag in Zypendaal. De leiding neemt deel aan de 2e Scout-In te Ommen. Er wordt gestart met de verbouwing van De Rotsblokken. Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor rolstoelgebruik door de Padvindsters van de ZaBeDo groep (Zal Best Doen)

De Verkenner gaan op kamp in Ommen.

De Verkenners winnen de eerste prijs bij de Airborne 31e Wandeltochten



1978

Tim Krooneman stopt als groeps- en stichtingsvoorzitter wegens verhuizing naar Zwolle. In een feestelijke bijeenkomst met alle leden en ouders in "Het Dorp" wordt hij benoemd als ereleider van De Geuzen. Als aandenken ontvangt hij een horloge met inscriptie: 1949 - DE GEUZEN - 1978. Jan Prenger wordt de nieuwe groepsvoorzitter, de heer Gerlofs stichtingsvoorzitter.

Op 3 juni opent Burgemeester Roelen de uitbreiding van De Rotsblokken. Er zijn 94 jeugdleden en 26 leiding/bestuursleden. Jan Prenger verlaat de groep aan het eind van het jaar omdat hij ook werk in Zwolle heeft aanvaard. De wandschildering in het Welpenlokaal is in dit jaar door de heer Gorter gemaakt!

Het troefhuis is in de laatste jaren geheel aangepast voor rolstoelgebruik.



1979

In mei is de Geuzenpicknick in Maarsbergen. De Verkenner kampen in Ommen. De Zeeverkenner kunnen dankzij gulle gevers en de inspanningen van de heer W. Grootenboer de Amsterdamse havensleper "Ellen" aanschaffen. Klaas Hoekstra doopt deze sleper en geeft hem de nieuwe naam "De Geus".

WERELD JAMBOREE IRAN

Vanwege de voortdurende onrust in Iran gaat de Wereld Jamboree die daar gehouden zou worden niet door. Een teleurstelling voor de kandidaat deelnemers.

In plaats van verplaatsing van de Wereld Jamboree naar een "politiek stabiel" land heeft de Wereldorganisatie besloten om het jaar 1979 uit te roepen tot "Wereld Jamboreejaar". Om toch de Jamboreespirit in stand te houden werden over de gehele wereld "Wereld Jamboreekampen" gehouden, met ontelbaar vele Join-in Jamboree-activiteiten.

Het thema van de Join-in Jamboree's geeft de golven van vriendschap weer die groeien door de internationale bijeenkomsten van Scouting.

Een van deze Join-in Jamboree-activiteiten was in Kandersteg het "Kristal" kamp.

Of er nog Geuzen hebben meegedaan aan een van de Join-in Jamboree-activiteiten is niet bekend.



1980

De eerste meisjes jeugdleden doen hun intrede bij Welpen en Verkenners. De Verkenners nemen deel aan het Internationale Hanzekamp, ter gelegenheid van 750 jaar Zwolle. De oud-Geuzen Tim Krooneman en Jan Prenger maken, als speladviseurs van het district Overijsselse Vechtstreek, deel uit van de kampstaf. De sleper zinkt gedeeltelijk in de Berkummerkolk te Zwolle.

1981

De 15e Black Pipe Trail trekt 283 deelnemers.

Het thema van het Welpenkamp met Pinksteren is "Swiebertje". Het aantal jeugdleden is teruggelopen tot slechts 51.

De Rowanafdeling wordt opgericht, de eerste begeleiding bestaat uit Ido Dormits en Peter Gierman.

1982

De Verkenners houden hun zomerkamp in Austerlitz, de Welpen gaan naar Velp. Alle Rowans gaan over naar de Wontollastam.

1983

De groep neemt deel aan diverse activiteiten ter gelegenheid van 750 jaar bestaan van de stad Arnhem. De Scouts gaan op kamp in Zutphen.



WERELD JAMBOREE CANADA

Aan de Wereld Jamboree te Calgary in Canada nemen Willem van Santen en Bob Suttorp deel.

Op de hellingen van de Rocky Mountains, ca. 130 km ten westen van Calgary, werd deze 15e Wereldjamboree gehouden. 14.383 Scouts uit ca. 100 landen namen deel aan dit internationale gebeuren dat in het teken stond van het thema "The spirit lives on". Tevens werden het 75-jarig



jubileum van Scouting en de herdenking van de 125e geboortedag van B.P. gevierd. Er was weinig groente, maar er waren des te meer hamburgers, worstjes en bleekselderij. Alle deelnemers hadden een "Jamboreepaspoort"; hierin konden ze de stempels van alle landen, die op deze Jamboree aanwezig waren, verzamelen. Het dagrapport van het Nederlands contingent werd door een zendamateurgroep in morse overgestuurd naar Nederland, waar het ingesproken werd op een bandje.



1984

De horde kampeert in Overasselt.
Het clubhuis in Presikhaaf wordt verkocht aan de Andre de Thaye.

1985

Het 75-jarig bestaan van Scouting in Nederland wordt met diverse activiteiten gevierd, de Verkenners nemen deel aan de Jubileum Jamboree in Apeldoorn. Het 25 jarig bestaan van de Wontollastam gaat ongemerkt voorbij.



1986

De Geuzen bestaan 40 jaar, tijdens het jubileumkamp op het buitencentrum van Scouting Nederland Gilwell St Walrick te Overasselt ontvangen mevrouw H. Vleeming-Kuiper en de heren S. Coljee, H. Kramer en C. de Keijzer het Zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland.

In november start de groep met de speltak Bevers onder leiding van Anja Strikwerda-de Vries.



Jubileumkamp 40 jaar De Geuzen te Overasselt. Officiële opening.



De Berentocht.

EERSTE STAMKAMP TE KANDERSTEG

In dat jaar ging de Wontollastam op werkkamp. Dat hield in 1 week werken en daarna twee weken vakantie vieren op kosten van het Internationaal Scoutcentrum Kandersteg. Het terrein ligt zo'n 1200 meter boven zeeniveau en elk jaar komen er zo'n 5.000 Scouts daar kamperen.

Vanuit het chalet wordt alles geregeld. Je kan daar overnachten.

Maar je kan daar ook boekingen verrichten. Zoals skicourses, bergbeklimmingen, hikes en absailen.



Ons werk bestond uit uitdiepen van een kabbelend bergriviertje dat door het terrein liep. Ook moesten we ervoor zorgen dat het kampeerterrein vrij bleef van overwoekerde bosschages. Daarvoor had men Ollie de verschrikkelijke aangesteld. Dat was een beer van een vent. Hij kon echter maar een woord Hollands en dat was Tttrrrreeekkkkkkkkeenn. Hij was onze coach en hij zou wel even voordoen hoe je een bos te lijf gaat. Om het daarna te vermaalt tot kleine stukjes in de chopper.

Marc Wagemans was zo slim om al na de eerste dag zijn vinger te breken. Zodat hij de rest van de vakantie bezig was met fotograferen en fourageren. Na een week hard werken kregen we twee bakken ijs met

wel zo'n 20 verschillende smaken. Die we met 12 man niet op kregen!

Na het werk waren we vrij. Joyce P. was al eerder in Kandersteg geweest. Zij wist dus al een aantal mooie bergwandeling. Welke we gedeeltelijk per stoeltjeslift aflegden.



1987

De vloot wordt uitgebreid met 2 lievelingen, de "Cees Simonsz" en de "Dirk Duivelsz". Vernoemd naar Cees de Keijzer en Simon Coljee.

De leiding neemt deel aan de Scout-In in Ommen. De stof van de das is op, besloten wordt om over te gaan op een andere das, de Balmoral.

WERELD JAMBOREE AUSTRALIË

Jeroen Grootenboer en Davy Foppen nemen deel aan de Wereld Jamboree en maken de oversteek naar de andere kant van de wereld. Een reis om nooit te vergeten!



Dit was de eerste Wereld Jamboree die gehouden werd op het Zuidelijk halfrond en tevens de eerste waaraan officieel door meisjes kon worden deelgenomen. Aan deze Wereld Jamboree, die gehouden werd in het Cataract Scout Park in de buurt van Sidney, namen 14.634 Scouts uit 84 landen deel. Het thema was "Bringing the world together". Doordat het kamp tijdens de jaarwisseling plaatsvond werd eveneens voor het eerst tijdens een Jamboree oud en nieuw gevierd. De opening op 31 december om middernacht was het eerste officiële evenement van de viering van het 200-jarig bestaan van Australië. Bij aankomst op het terrein kreeg men een hoed met een brede rand uitgereikt, die, evenals een t-shirt, bij het verplichte tenue hoorde. Dit allemaal tegen de felle zon die behoorlijk op je huid brandde.

1988

Naast de Wontollastam wordt een Loodsenstam opgericht met de naam "De heer Willem van Lumey". De Verkenner winnen de districts scouting wedstrijden en gaan naar de landelijke scouting wedstrijden waar ze als 22e, van de 70 deelnemende subgroepen, eindigen.

Het 40-jarig bestaan van Stichting De Geuzen wordt gevierd met een reünie voor oud-leiding, bestuurs- en stamleden.



1989

De uitbreiding van De Rotsblokken, met een leidersvertrek, is gereed voor gebruik. De Welpen kamperen in Stokkom, de Verkenner in Ommen en de Zeeverkenner en Loodsen gaan naar Friesland.

In november is er een gezellige avond in verband met de 10e verjaardag van sleper "De Geus".

1990

De Verkenners kamperen in Loenen.
De Zeeverkenners in Idskenhuizen.

1991

De (Zee)Verkenners assisteren bij het Landelijk Bandconcours dat in Arnhem gehouden wordt. De Welpen en de Verkenners kamperen in Ommen. De natte tak gaat varend op kamp, de Zeeverkenners met de "Rival" en Loodsen met de "Klipper". De Wontollastam kampeert in Frankrijk.

WERELD JAMBOREE ZUID-KOREA

Naar de Wereld Jamboree in Zuid-Korea gaat dit jaar slechts één Geus: Arno Foppen.

Voor het eerst na het uiteen vallen van de Sovjet Unie namen contingents uit landen waar Scouting (na het versoepelen van het communistische regime) weer was opgestart, deel aan de Jamboree. Landen als Wit Rusland, Estland, Letland, Lithouwen, Polen, Roemenië, Rusland, Oekraïne, en Joegoslavië waren voor de eerste keer na de 2e wereldoorlog weer present.



De Jamboree werd gehouden in het Mount Sorak National Park, enkele kilometers van de grens met Noord Korea en 200 km van Seoul. Aan het kamp, dat als thema "Many lands, one world" had, werd deelgenomen door 20.000 Scouts uit 135 landen. De opening was met traditioneel slechte weer. Door de storm was de bewegwijzering in de war geschopt en was het moeilijk om de weg in het kamp te vinden. De opening en sluiting waren meesterwerkjes van showmanskunst en evenaarden die van de Olympische Spelen die kort daarvoor plaats vonden.

Koreaanse meisjes ontbraken op deze Jamboree, terwijl Noorse meisjes en jongens samen in één tent bivakkeerden. Voor het eerst was er op deze Jamboree een "Global Development Village" (wereld ontwikkelingsdorp). De home hospitality was in Korea slecht geregeld. Nederlandse Scouts waren gedurende 14 dagen voor de Jamboree in Indonesië te gast bij de Indonesische Scouts, waar ze een onvergetelijke tijd doorbrachten.

1992

De Montgomerygroep zoekt een fusiepartner en vindt deze in De Geuzen. Met deze fusie krijgen we een Engelse zustergroep de "32rd Croydon" 1st South Norwood. De Verkenners kamperen in Tegelen, de Zeeverkenners in Veere.

1993

In het prille begin van dit jaar wordt de eenwording van Europa onder andere gevierd met het project Vuurbakens door Europa. Onze groep wint onder leiding van Ronnie Neuhaus en Riek van de Berg de eerste prijs voor de beste publiciteit.

Op 10 april worden de Dolfijnen opgericht. De Zeeverkenners kamperen in Heeg, de Welpen, Dolfijnen en de Verkenners in Kampen. De Explorers worden tijdens de herfstwandeltocht geïnstalleerd. Een nieuwe fusiepartner, de ZaBeDo (Zal Best Doen) groep, dient zich aan. Zij gaan verder als een Blauwe Vogel speltak van de Geuzen.

1994

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ontvangen de heren Hans Vos en Han Buurman het Zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland.

De eerste Europese Jamboree, als proef voor het volgend jaar te houden Wereld Jamboree, wordt gehouden in Dronten, een aantal Geuzen verleent medewerking.

De Explorers kamperen in Aerdenhout, de ZaBeDo in Amerongen. Theo Boekhorst ontvangt op het Zeeverkenners kamp te Elburg het Zilveren waarderingsteken.

1995

Op de nieuwjaarsbijeenkomst ontvangt Alex Coljee het Zilveren waarderingsteken. Het vernieuwde Loodsenonderkomen "De Klepcaraven" wordt opgeleverd. Joke de Vries doopt de, tot nu toe laatste, lelievlet de "Jan Haringsz". In dit 2^e wereld oorlog herdenkingsjaar wordt steun verleend bij diverse activiteiten onder andere de verkoop van "Remember September" vlaggen. De Welpen houden hun zomerkamp in Riethoven.

WERELD JAMBOREE NEDERLAND

Dit jaar wordt de Wereld Jamboree voor de tweede maal in Nederland gehouden. De 18e Wereld Jamboree met als thema "The future is now" zorgt voor veel publiciteit.

Remy Binnendijk, Vivian Bloemhof, Jeroen Boekhorst, Raymond Bosvelt, Jessica Bulder, Han Buurman, Evert Craanen, Vincent Demmink, Bas Kleynjan, Jeroen Kouwe, Ronnie Neuhaus, Joris Nieuwint, Karel Nieuwint, Jikke Planting, Sietse Planting, Anja Strikwerda, Mark Vlaswinkel en Joke de Vries.

De oud-Geuzen Jan Prenger en Tim Krooneman hebben tijdens deze Jamboree de leiding over subcamp Gemini. Ook oud-leidster Els Wustman-Meyer maakt deel uit van de subkampstaf



1996

Een feest jaar, **De Geuzen vieren hun 50-jarig jubileum** met een aantal activiteiten zoals een reünie. Daarnaast krijgen de normale groepsactiviteiten een jubileumtintje.

Aan Han Versteegen-Lauwaars wordt het Zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland uitgereikt op haar 25 jarig huwelijksfeest. Sybren Strikwerda ontvangt dit waarderingsteken tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum.

Het ledental: 9 Bevers, 15 Welpen, 16 Dolfijnen, 7 Scouts, 22 Waterscouts, 10 Blauwe Vogels, 6 Explorers, 20 Loodsen, 8 Stamleden, 36 leiding en bestuursleden (inclusief dubbelfuncties).

1997

De Scouts kamperen in Hoenderloo onder leiding van Hopman Jeroen Boekhorst. De Welpen houden hun Amerika-kamp.



1998

De Scouts kamperen in Stokkum. Het thema van de regionale scouting wedstrijden was: "In de ban van de Ring".

De 4e Arnhemse winter hike gaat over "De ondergang van de ijskoningin".

1999



De Scouts en de Wontollastam hebben een gezamenlijk zomerkamp in Engeland bij de zustergroep 23rd Croydon. De 23rd Croydon vieren hun 90-jarig jubileum. Het thema van de regionale scouting wedstrijden is "The Gathering" en alweer de 5e Arnhemse winter hike heeft als thema "De 4 vingerige witte winterhandschoen". Na 12½ jaar in de Bever Kolonie neemt Anja Strikwerda afscheid van de Bevers. Het 100 jarig bestaan van stadspark Sonsbeek word met een aantal activiteiten in het park door het hele district gevierd.

WERELD JAMBOREE

CHILI

Er is maar één deelnemer van De Geuzen: Pieter de Jonge

Contingent badge



Jamboree badge



2000

De Scouts fietsen naar hun kampeerterrein te Vaassen. Het thema van de regionale scouting wedstrijden is “Al Capone on Route 66” de 6e Arnhemse winter hike heeft als thema “Weg van de beeldbuis”.



Het thema van de Geuzenpicknick is “Sint Joris en de Draak”.

De Bevers en de Welpen gaan op kamp in Overasselt.



2001

De Bevers en de Welpen gaan op kamp in Ommen, de Scouts blijven in Arnhem.

De opnieuw gestarte Explorers kamperen in Steensel, in het huisje van de grootouders van Shelita van Hunen.

Het thema van de RSW is: “Asterix en Obelix”.



2002

De Bevers, Welpen en Scouts houden hun zomerkamp in Overasselt, de Explorers kamperen bij onze Zustergroep in Croydon.



Het thema van de Geuzenpicknick is “Te Land en op ‘t Water”.

Baloe Bart Meijer stopt na 10 jaar als Welpenleider in de hordes van de Montgomerygroep en De Geuzen. Bart gaat verder als Beverleider.



2003

De Bevers gaan op zomerkamp naar Oosterbeek, de Scouts kamperen in Austerlitz, de Explorers in St. Vith (Duits sprekend België).



Het thema van de BeverDoeDag is "Willem Wereldwijd en de Knoedels".



In het nieuwe seizoen vliegen alle Explorers over naar de Stam.

WERELD JAMBOREE THAILAND

Joyce Doornekamp, Ben Franken, Rens van Grunsvan, Pieter de Jonge, Martin van Leeuwen en Esther Strikwerda.

De 20e Wereldjamboree is gehouden in Sattahip in de provincie Chonburi, 180 km ten zuiden van Bangkok. Aan de Golf van Thailand is een terrein van 1200 ha geschikt gemaakt voor deze Jamboree. Het terrein bestaat uit heuvels, vlakten en een lang wit strand. Het thema van deze Jamboree was "Share our world, share our cultures". Ieder land kon zijn eigen cultuur presenteren aan aanwezigen uit de rest van de wereld. Er waren 24 subkampen voor elk maximaal 1000 Scouts. Zes van die subkampen vormden samen een dorp. De activiteiten werden verdeeld in 8 activiteitengebieden.



Global Development Village	(Wereld ontwikkelingsdorp)
City of science and technology	(Wetenschap en technologie stad)
Crossroads of culture	(Culturele uitstapjes)
Our heritage	(Ons erfgoed)
Tournament	(Toernooi)
A day serving in the community	(Een dag meehelpen in de lokale gemeenschap)
Watersport activities	(Activiteiten op en langs het water)
Hikes	(Zwerftochten)

Daarnaast waren er op het terrein nog vele inloop activiteiten, sport en spel mogelijkheden, vrijetijds- en gemeenschappelijke activiteiten. Tijdens de Jamboree was er op uitgebreide schaal de mogelijkheid voor "Swoppen" (het ruilen van insignes en soms zelfs complete uniformen).

2004

De Luctor et Emergo verlaat op 1 april De Rotsblokken na de uitbreiding van hun eigen clubhuis “Luctor’s Honk”. De 23rd Croydon viert hun 95-jarig jubileum, een kleine delegatie Geuzen is present.

De Wontollastam gaat met Hemelvaart naar Brunssum. Het thema van het kamp is “De man met de baard”.



De Bevers en Welpen bivakkeren in de “Hopman Joosten” blokhut van Scouting Veghel. Onder leiding van Bagheera Joris Nieuwint die na heel wat jaar in de horde stopt als Welpenleider. Ook Baloe (vroeger Shere Khan en oud-Akela) Ronnie Neuhaus stopt na dit kamp als Welpenleider. Ronnie gaat verder als Scoutsleider.

Het thema van de RSW is “Dokter Who”. De Scouts doen als groep mee aan de Nationale Jamboree op landgoed Velder te Liempde (gemeente Boxtel). Het thema van de Geuzenpicknick is “Het Piratenhuwelijk”.

Martin van Leeuwen volgt de Gilwellcursus.



2005

Op 29 januari vliegen er 6 Scouts over naar de Explorers. Na aanvraag krijgen ze het RSA-nummer (Rowan & Sherpa Afdeling) 712 toegewezen. Joris Nieuwint en Sybren Strikwerda nemen de begeleiding op zich.

De 11e Arnhemse winter hike heeft als thema “The Canadian LumberJack”.



Sint Jorisdag (23 april) wordt gevierd op De Rotsblokken. Na gezamenlijk gegeten te hebben word het St. Joris verhaal gespeeld bij het kampvuur. Het was een erg gezellige dag!

Het thema van de regionale scouting wedstrijden is “VOC en Piraten”. De Valken worden 5e en mogen met de “Ruitetermiepen” (Scouting Anne de Guigne) naar de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW) omdat de St. Joris groep verhinderd is. De Valken worden 59e op de LSW (van de 100 deelnemende patrouilles).

De Wontollastam bestaat 45 jaar. Het jubileum op 1 mei viel samen met een klusavond, er is bij Ben Franken thuis een feestje gevierd.

De Bevers en de Welpen kamperen in Austerlitz, de Scouts in Aerdenhout en de Explorers in München. De stam heeft zijn Hemelvaartskamp in Hasselt (Overijssel). De Dolfijnen en Zeeverkenneren verblijven in de Biesbosch.



2006

Weer een feestjaar, de Geuzen bestaan 60 jaar!

Op 11 maart wordt daarom onder leiding van Ido Dormits op De Rotsblokken een receptie gehouden die druk bezocht wordt.

Mevr. Henny Vleeming-Kuiper, die jarenlang het verhuur van het clubhuis heeft verzorgd wordt bij die gelegenheid door de groepsvoorzitster benoemd tot Lid van Verdienste van De Geuzen.



Bep Dormits-Menco wordt door erelid Tim Krooneman, namens het groepsbestuur, benoemd als erelid van De Geuzen. Zij is hiermee de vierde die deze titel verkregen heeft.



De Bevers en de Welpen logeren in Scherpenzeel.



De Scouts fietsen, lopen en kanoën met een omweg naar Ommen.



De Explorers kamperen in Wiltz.



De Dolfijnen, Zeeverkenners en Loodsen gaan naar het NaWaKa.

De Wontollastam gaat met Hemelvaartskamp naar Koblenz in Duitsland.

2007

Vooruitblik

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Scouting zal de 21e Wereld Jamboree plaatsvinden op een, ruim 400 ha groot, gevarieerd terrein in Hylandspark. Hylandspark ligt bij Chelmsford in de provincie Essex, ±50 km ten noord-oosten van Londen. Er zullen zo'n 40.000 Scouts meedoen aan de Jamboree.

**De "Sunrise Ceremony"**

Op de avond van de 31e juli zullen twee Scouts van bijna ieder land in de wereld vertrekken van de Wereld Jamboree in Hylandspark naar Brownsea Island.

De daaropvolgende 48 uur zullen deze Scouts de rest van de wereld laten zien dat het mogelijk is om in de vrede te leven.

Vroeg in de morgen van de 1e augustus, als de scouts op Brownsea Island ontwaken en de zon opkomt boven de haven, zal de Koedoehoorn, waarmee Baden Powell in 1907 zijn kamp wekte, weer zijn geluid laten horen als een echo uit het verleden.

Gedurende de rest van de avond tot in de nacht zullen de Scouts de toekomst beleven met de Scouts op de Jamboree en in de rest van de wereld, verbonden door middel van satelietbeelden en het gemeenschappelijke thema "One world, One promise".

Op 2 augustus zullen de Scouts Brownsea Island verlaten en dragen zij de magie en de herinnering met zich mee terug naar de Jamboree.

Er zullen 16 geuzen naar deze Wereld Jamboree gaan!

Colofon

Dit jubileumnummer van De Geus is uitgegeven door:
Scoutinggroep "De Geuzen" te Arnhem

Groep no. 21 Nederlandse Padvinders Vereniging - District Arnhem
Groep no. 10 Scouting Nederland (officieel 14.01.10) - District Arnhem
Huidige groepsnummer 1100 - Regio Klein Gelderland

Onder auspiciën van de jubileum commissie 1946 - 2006.

Redactie: Ronnie Neuhaus, Sybren Strikwerda en Merlijn Kiezenberg

Met dank aan: Tim Krooneman en mv. Hoevers-Trimpe Burger

Het Geusje "1946 - 2006"
Uitgegeven op 23-09-2006

Jaargang ?, Nummer 4





Wichard van Pontlaan 114 6824 GM Arnhem
0264455874

Gesloten:

juli en augustus

kerstvakantie

zaterdags voor Pasen en Pinksteren

Geopend:

woensdag en vrijdag

14.00-17.30 uur

zaterdag

9.00-12.00 uur



Scouting

• Scoutinggroep De Geuzen • Groepsblad
• hetgeusje@degeuzenarnhem.nl